



Ontmoetingsruimte

De hal van de kerk nodigt uit tot ontmoeting. Het is een plek om met elkaar te praten voor en na de kerkdiensten, al dan niet onder het genot van een kopje thee of koffie.

In de wijkzaal drinken we elke zondag na de dienst samen koffie of thee. Ook vinden hier in de week bijeenkomsten van grotere groepen van binnen en buiten de kerkelijke gemeente plaats.

In de andere kleinere zalen is op zondag de Speelkerk (0-4 jaar) en de Kinderkerk (4-12 jaar). In de ruimte op de eerste verdieping is de Jongerenkerk (12-16 jaar). Na de dienst kunnen de kinderen in een van de zalen wat drinken en/of onder begeleiding spelletjes doen. Ook de jongeren kunnen elkaar op een eigen plek ontmoeten.

Sinds 2015 mag onze kerk zich een Fairtrade-kerk noemen. Ook werken we er hard aan om aan de voorwaarden voor Groene Kerk te voldoen.

Bij de diensten

Iedere zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst.

Regelmatig werken koren aan de diensten mee.

Verschillende keren per jaar vinden er op de zondagmorgen experimentele/interactieve kerkdiensten plaats. Ook zijn er soms alternatieve avonddiensten, zoals de Taizédiensten.

Ontmoetingen door de week

- Vorming- en toerustingsbijeenkomsten
- Bijbelkringen
- Thema-avonden
- Activiteiten voor kinderen en jongeren.
- Gespreksgroepen
- Open koffieochtenden.

De predikant

Mijn naam is Cor Baljeu en ik ben geboren in 1959. In juni 2011 werd ik bevestigd als dominee van de kleurrijke wijkgemeente de Ontmoetingskerk te Pijnacker. En tegelijk betekende dit mijn intrede in het ambt van predikant. Daarvoor werkte ik als (psychiatrisch) verpleegkundige.



Begin jaren negentig begon ik met de studie theologie. Dankzij deze studie werd ik in 2000 docent Godsdienst en Levensbeschouwing aan een middelbare school in Alkmaar wat ik tot aan genoemde bevestigingsdatum met veel plezier heb gedaan.

Het ambt van predikant ervaar ik als divers, warm, dichtbij, vrij, soms ook chaotisch en onoverzichtelijk. Maar bovenal mooi, om niet te zeggen prachtig. Het omhelst de weg van wieg naar graf.

Meer informatie en contact:

Ontmoetingskerk

Klapwijkseweg 91, 2642 RA Pijnacker, tel. 015-3693826

Website

www.pknpijnackerdelfgauw.nl/ontmoetingskerk

www.facebook.com/OntmoetingskerkPijnacker/

Predikant

ds. Cor Baljeu, tel. 015 215 56 08

dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Wijkkerkenraad Ontmoetingskerk

scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Ledenadministratie

Ledenadministratie@pknpijnackerdelfgauw.nl

Beheer

koster@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Kerkblad

Centraal Contact (verschijnt tweewekelijks)

[contactadres: administratiecc@pknpijnackerdelfgauw.nl](mailto:contactadres:administratiecc@pknpijnackerdelfgauw.nl)



**Protestantse Gemeente
te Pijnacker en Delfgauw**

Hartelijk welkom

in de wijkgemeente
Ontmoetingskerk



Wie zijn wij?

De Ontmoetingskerk van Pijnacker is een van de vier wijkgemeentes van de Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Zij wordt gevormd door mensen van alle leeftijden, die samen een open, creatieve en actieve geloofsgemeenschap willen zijn.

Onze kerkgemeenschap wil het geloof in God, de Vader van Jezus Christus, vieren én in praktijk brengen. Centraal hierin staat de zondagse kerkdienst, en daarnaast de onderlinge ontmoeting, het samen delen van de mooie en moeilijke dingen van het leven. Daarbij horen ook diaconale activiteiten voor mensen die hulp nodig hebben. En verder Bijbelkringen, gespreksgroepen voor jong en oud, activiteiten voor kinderen en jongeren en toerustingsbijeenkomsten. We doen dit om samen te ontdekken wat geloven kan betekenen en welke maatschappelijke verantwoordelijkheid daaruit voortkomt.

Kernwoorden

Ontmoeting

Onze kerk draagt niet zomaar deze naam. Samen willen we God in ons bestaan ontmoeten en elkaar kennen en ontmoeten. We willen met elkaar meeleven en ruimte maken voor mensen en de wereld waarin we leven.

Openheid

Onze kerkgemeenschap is veelkleurig. We willen ruimte geven aan verschillende geloofsopvattingen en – belevingen. Dit op basis van respect voor elkaar. Dat betekent voor ons ook ruimte bieden aan verschillende vormen van samenleven. Daarom is in onze kerk inzegening mogelijk van andere levensverbintenissen dan het klassieke huwelijk tussen man en vrouw. Kinderen mogen in onze kerk meedoen met het Heilig Avondmaal. Contacten met andere kerkgemeenschappen (oecumene) dragen we een warm hart toe.

Inspiratie

Wij laten ons inspireren door de grote geloofsverhalen in de bijbel. Ook de manier waarop mensen in andere tijden geloofd en geleefd hebben, kunnen ons inspireren. Kortom, we geloven in het werk van Gods Geest.

Vieren, delen, leren

Wij vieren het grote geheim van God-met-de-mensen. Gods mensenliefde, zichtbaar geworden in Jezus de Messias is het centrale thema in de kerkdiensten. Daarbij hoort betrokkenheid op de mensen om ons heen en op de samenleving. We delen elkaars lusten en lasten. En we willen leren, ons hele leven door, wat geloven en leven hier en nu kunnen betekenen.



Sinds 2013 vormt de voormalige Gereformeerde Kerk van Pijnacker, samen met de drie voormalige Hervormde wijkgemeentes (de Dorpskerk, de Acker en Kerkelijk Centrum Delfgauw), de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

De Gereformeerde kerk is opgericht in 1904. In 1991 is het huidige kerkgebouw gebouwd op een prominente plek aan het begin van Klapwijk.

Kerkgebouw

De kerkzaal - het hart van ons kerkgebouw

Hier vinden de vieringen plaats.

Voor in de kerk is het liturgisch centrum dat uit een tafel, preekstoel, doopvont en paaskaars bestaat. Ook staat er wekelijks een bloemstuk dat we na de eredienst als groet van de gemeente naar een gemeentelid brengen. Tijdens de dienst maken wij gebruik van beamerschermen voor bijvoorbeeld de liederen en lezingen.

Het pijporgel boven het liturgisch centrum komt nog uit het oude, inmiddels afgebroken kerkgebouw.

Bijzonder in de kerkzaal zijn de twee gedenktekens

Het doopgedenkteken

Op blauwe druppels van keramiek staan de namen en doopdata gegraveerd van degenen die in de Ontmoetingskerk zijn gedoopt. Eén speciale druppel is half wit-half blauw. Deze verbindt ons met mensen die om welke reden ook, geen kinderen kunnen laten dopen.

Het gedachtenisteken

Dit is een herinnering aan overleden gemeenteleden. Het bestaat uit 18 schaaltes van keramiek die gedragen worden door twee vleugels. Aan het einde van een afscheidsdienst wordt een witte steen met de naam van de overledene in het gedenkteken gelegd.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, worden de in dat jaar overleden gemeenteleden herdacht. De nabestaanden krijgen dan de steen met de naam van hun dierbare mee naar huis. Bij beide gedenktekens hangt een namenregister.