

Eredienst zondag 10 januari

Vanuit De Acker

Voorganger Ds. Jelke de Jong



Welkom en afkondigingen

HH Lied 391: 1 en 2 staande

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Stilte

Votum en groet

Kindermoment.

Kinderlied HH Lied 77: 1 en 2

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben jij in mijn hand,' zegt de HEER.
'Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maak Ik jou een vat tot mijn eer.'
Kneed mij, Here God,
ook als het soms weleens pijn doet.
Kneed mij, Here God,
U weet precies hoe ik zijn moet.

Bijbelwoord

2

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
liefde brengt samen, verbindt en
aanvaardt.

Refrein

*Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.*

2

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben ik in uw handen, o Heer,
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maakt U mij een vat tot uw eer.
Kneed mij, Here God,
'k wil mij opnieuw aan U geven.
Kneed mij, Here God,
U maakt iets moois van mijn leven.

Lied 139: 1 en 14

1

HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

14

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Gebed

Video Bidden met de Bijbel; [Downloads - IZB](#)

Schriftlezing: Johannes 15: 1-17 (NBV) door Mirelle de Lange

1'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Matteüs 20: 6-12 (NBV)

6 Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?”
 7 “Niemand wilde ons in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.”
 8 Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.”
 9 En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie.
 10 En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie.
 11 Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: 12 “Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.”

Preek

HH Lied 233: 1 en 3

Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,
 o Heiland die de wijnstok zijt!
 Uw kracht moet in mij overvloeien,
 of 'k ben een wis verderf gewijd.
 Doorstroom, beziel en zegen mij,
 opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

3

Neen Heer, ik wil van U niet scheiden,
 'k blijf de uw' altijd, blijf Gij de mijn'!
 Uw liefde moet alom mij leiden,
 uw leven moet mijn leven zijn,
 uw licht moet schijnen in mijn huis
 bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

Gebed, voorbede onze vader

Lied 425 staande.

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
 van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
 in Christus verbonden, tezamen gezonden
 op weg in een wereld die wacht op uw woord.
 Om daar in genade uw woorden als zaden
 te zaaien tot diep in het donkerste dal,
 door liefde gedreven, om wie met ons leven
 uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen