

Orde van de dienst, zondag 16 januari 2022.

Begin van de Week van gebed voor eenheid.

Voorganger: Ds. Jelke de Jong

Thema: 'Licht in de duisternis'

Welkom.

HH Lied 679: 1, 2 en 3

1

Heer, uw licht en uw liefde schijnen.
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

*Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.*

Stilte

Votum en groet

Kindermoment

Kinderlied HH Lied 619

1

Zing halleluja voor de Heer,
zing halleluja voor de Heer.
Zing halleluja,
zing halleluja.
Zing halleluja voor de Heer.

2

Jezus is Koning en Heer.
Jezus is Koning en Heer.
Jezus is Koning,
Jezus is Koning,
Jezus is Koning en Heer.

3

Heilig, heilig is de Heer.
Heilig, heilig is de Heer.
Heilig, heilig,
heilig, heilig,
Heilig, heilig is de Heer.



2

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

(Refrein)

3

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

(Refrein)

Gebed van verootmoediging**Genade verkondiging.****Lied 305: 1, 2, en 3**

1

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Richtinggevend Bijbelwoord**HH Lied 390**

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
en uw blijdschap wordt vervuld.
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
en uw blijdschap wordt vervuld,
en uw blijdschap wordt vervuld,
en uw blijdschap wordt vervuld.
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
en uw blijdschap wordt vervuld.

Gebed

Schriftlezing: OT Zacharia 4, 1-13 (NBV) door Wim Langelaan

1De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals je iemand wekt uit een diepe slaap. 2‘Wat zie je?’ vroeg hij, en ik antwoordde: ‘Ik zie een lampenstandaard die helemaal van goud is, met een schaal erop, en op die schaal zijn zeven lampen bevestigd, zeven lampen met elk zeven tuitjes. 3Daarnaast staan twee olijfbomen, één rechts en één links van de schaal. 4Wat betekent dat, mijn heer?’ 5‘Weet je niet wat dat betekent?’ vroeg de engel die met mij sprak, en ik antwoordde: ‘Nee, heer.’ 6Toen zei hij: ‘Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de HEER van de hemelse machten – maar met de hulp van mijn geest. 7Voor Zerubbabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakte; onder luid gejuich zal hij de gevelsteen aandragen.’ 8Daarna richtte de HEER zich tot mij met de verzekering: 9‘Zerubbabel zal deze tempel eigenhandig voltooien, zoals hij hem eigenhandig heeft gegrondvest.’ Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft. 10Ook al hadden jullie in het begin geen vertrouwen in het werk, de ogen van de HEER zullen met welgevallen rusten op de gegraveerde steen in de handen van Zerubbabel. Die zeven lampen zijn de ogen van de HEER, die over de hele aarde rondgaan. 11Vervolgens vroeg ik aan de engel: ‘En die twee olijfbomen links en rechts van de lampenstandaard, wat betekenen die?’ 12En ik voegde eraan toe: ‘Wat betekenen die twee olijftakken waaruit door twee gouden buisjes de gouden olie vloeit?’ 13‘Weet je dat niet?’ vroeg hij. ‘Nee, heer,’ antwoordde ik,

Lied 119: 40

Uw woord is als een lamp, een helder licht,
 een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
 dat in de duisternis mijn schreden richt.
 Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
 dat ik zal wandelen voor uw aangezicht,
 dat ik uw recht zal roepen van de daken.

Schriftlezing: NT Johannes 8, 12-20 (NBV) Johan Hoek

12Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 13De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.’ 14Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. 15U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. 16En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. 17In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. 18Wel, ik getuig over mezelf, en de Vader die

mij gezonden heeft, getuigt over mij.’ 19Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’ ‘U kent noch mij, noch mijn Vader,’ antwoordde Jezus. ‘Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.’ 20Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen.

Lied 513: 1, 2, 3 en 4

1
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in de beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin

Preek

HH Lied 687: 1 en 2

1
Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,
een stralend licht
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

2
Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

Diaconale presentatie

Voorbede en Onze Vader

HH Lied 579: 1, 4 en 5

Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
 God uit God en Licht uit Licht;
 Wijsheid, voor de aanvang aller dingen
 spelend voor Gods aangezicht;
 engel Gods uit Isr'els oude dagen,
 Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
 dienaar van Gods hoog bevel,
 kind der maagd, Immanuël!

4

Mensenzoon tussen de kandelaren,
 Wortel Davids, Morgenster,
 blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
 roep haar van nabij en ver.
 Laat de luchters branden van uw klaarheid,
 maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid,
 schuilplaats in de wildernis,
 huis waarin uw vrede is.

5

Levensvorst, U loven de geslachten,
 en tot uw verborgen tijd
 blijft de bruid uw wederkomst verwachten,
 't einde van haar bange strijd.
 Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven,
 uit die hoge heilsverwachting leven,
 tot zij op de jongste dag,
 met U triomferen mag.

Zegen**Amen: Lied 415: 3**

Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 amen, God, uw naam ter eer!