



Zondag 15 mei 2022

Voorganger: ds. Esmeralda Mandemaker uit Noorwijkerhout

Welkom en mededelingen

Lied 84: 1,2

1
 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
 het huis waar Gij uw naam en eer
 hebt laten wonen bij de mensen.
 Hoe brand ik van verlangen om
 te komen in uw heiligdom.
 Wat zou mijn hart nog liever wensen
 dan dat het juichend U ontmoet
 die leven zijn en leven doet.

2
 Het heil dat uw altaar omgeeft
 beschermt en koestert al wat leeft.
 De mus, de zwaluw vindt een woning.
 Haar jongen zijn in veiligheid.
 Mij is een schuilplaats toeberaid
 in het paleis van U, mijn Koning.
 Heil hen die toeven aan uw hof
 en steeds zich wijden aan uw lof.

Stilte, bemoediging en groet

Lied 84 vers 3

Welzalig die uit uw kracht leeft,
 die naar uw tempel zich begeeft,
 zijn hart wijst hem de rechte wegen.
 Zij trekken op van overal
 en, gaat het door het dorre dal,
 dan valt op hen een milde regen.
 Ja, in het hart van de woestijn
 ontspringt een heldere fontein.

Gebed

Lied 304

Zing van de Vader die in den beginne
 de mensen schiep, de dieren en de dingen:
 hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
 houd Hem in ere!

2
 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
 bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
 luister naar Hem het woord van also hoge:
 houd Hem in ere!

3

Zing van de Geest, de adem van het leven,
 duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
 Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
 houd Hem in ere!

Gebed

Kindermoment

Kinderlied van de maand OTH 482 - Dank U voor de wonderen die gebeuren

1

Dank U voor de wond'ren die gebeuren:
 dank U voor de bloemen in het veld.
 Dank U dat uw schepping vol met kleuren
 van uw liefde voor een mens vertelt.

Refrein:

*Dank, dank, dank o Heer,
 U blijft altijd bij ons Heer.
 Amen, amen, amen.*

2

Dank U voor die duizend mooie dingen;
 dank U voor uw liefde elke dag.
 Dank U dat als zorgen mij omringen
 ik eenvoudig bij U komen mag.

3

Dank U voor het zonlicht in de straten;
 dank U voor de sterren in de nacht.
 Dank U dat als vrienden mij verlaten
 U vanuit de hemel naar mij lacht.

(Refrein)

(Refrein)

4

Dank U voor het wonder in mijn leven;
 dank U voor uw Geest en voor uw kracht.
 Dank U dat U alles hebt gegeven,
 dat U alles voor mij hebt volbracht.

(Refrein)

Lezing Ps 19:8-13

8De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.
9De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.
Het gebod van de HEER is helder:
licht voor de ogen.
10Het ontzag voor de HEER is zuiver,
houdt stand, voor altijd.
De voorschriften van de HEER zijn waarachtig,
rechtvaardig, geheel en al.
11Ze zijn begeerlijker dan goud,
dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.
12Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
13Maar wie kan al zijn fouten kennen?
Spreek mij vrij van verborgen zonden.

Lied 315 1,2

Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2
En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

Lezing Mt 15:21-28

21En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. 22Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: 'Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.' 23Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: 'Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.'

24Hij antwoordde: 'Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.'
 25Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: 'Heer, help mij!' 26Hij
 antwoordde: 'Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden
 te voeren.' 27Ze zei: 'Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel
 van hun baas vallen.' 28Toen antwoordde Jezus haar: 'U hebt een groot geloof! Wat u
 verlangt, zal ook gebeuren.' En vanaf dat moment was haar dochter genezen.

Lied 315 vers 3

Gemeente, aan wier aardse handen
 dit hemels woord is toevertrouwd,
 o draag het voort naar alle landen,
 vermenigvuldigd duizendvoud.
 Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
 op mensengunst of -heerlijkheid?
 't Verwaait als gras en weidebloemen. –
 Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Verkondiging

Lied 885

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
 Er is geen schaduw van omkeer bij U.
 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
 die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
 Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
 iedere morgen aan mij weer betoond.
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
 kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
 Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
 iedere morgen aan mij weer betoond.
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gebeden

Muziek terwijl de kinderen uit de crèche gehaald worden

Lied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen