

Orde van dienst zondag 20 november 2022



Voorgangers: ds. Jelke de Jong
ds. Nienke Meinster- de Ronde

Welkom en mededelingen

Lied: NLB Psalm 84: 1 en 2

1

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Stilte

Votum en groet

Lied: NLB Psalm 84: 3 en 4

3

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

4

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

Uitleg bij het liturgisch bloemstuk

Gebed

Geloofsbelijdenis: HH Lied 523

Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
het gesternte zingt zijn eer,
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen,
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven,
groot is het geheimenis,
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen, God zij glorie,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood, 'dit is mijn lichaam',
door de wijn 'dit is mijn bloed',
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

We lezen de namen

13-dec	Geertruida Sonneveld-de Boef (Til)	84 jaar
23-jan	Willem van Wensveen (Wim)	85 jaar
4-feb	Arie Gravesteyn	85 jaar
21-mrt	Nicolaas Rensen (Nico)	62 jaar
22-mrt	Sophia van Turnhout - Slok (Sophie)	84 jaar
28-mrt	Adriana Hofman-Zwijnenburg (Adri)	93 jaar
2-apr	Huibert van der Elst	81 jaar
20-mei	Adriana Martina de Jager - van Herk (Adrie)	92 jaar

*Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand,
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als U uw handen opent,
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt U uw belofte
een volkomen nieuw bestaan.*

We lezen de namen

27-mei	Franciscus Hyacinthus Maria Kempers (Frans)	79 jaar
14-jul	Cornelis Marinus van der Toolen (Cok)	79 jaar
17-jul	Hendrik Schipper (Henk)	89 jaar
24-aug	Jaapje Ripping	87 jaar
27-aug	Catharina Maria Kappers -Vrijenhoek (Ien)	63 jaar
6-sep	Gorge Younan	48 jaar
18-sep	Paul Karel Mak	64 jaar
3-okt	Nel Vogelenzang-Lalleman	72 jaar

*Laat ons in de stilte groeien
totdat op de jongste dag
onze namen open bloeien
op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen
dat wij in uw louter licht,
tot U nader mogen komen
aangezicht tot aangezicht.*

Laatste kaars



Luisterlied: De mensen die we missen – Sela
(<https://www.sela.nl/de-mensen-die-we-missen>)

Stilte

Lied: NLB 1005:1 en 2

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Kindermoment

Kinderlied: OTH 517

Ik kijk omhoog naar de bergen,
wie zal mij helpen steeds weer.
Dat is mijn Schepper, mijn Beschermer,
mijn hulp is van de Heer.
Hoog als de bergen,
diep als het meer,
is mijn Beschermer,
Jezus mijn Heer.
Want jouw Bewaarder
zal niet slapen,
waar jij ook gaat.
Hij zal je voeten bewaren
voor alle kwaad.

Schriftlezing: Hebreëën 11:8-16, 11:39-12:2

8Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. 9Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten 10omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. 11Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te

verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. 12Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zo veel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee.

13Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. 14Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 15En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.

39Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan 40omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken.

12 1Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.

Lied: NLB 90a: 1, 2, 3

1

O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

2

De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.

3

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

Overdenking

Lied: OTH 225: 1, 2, 5 en 6

1

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land dat Ik u wijs.'

Refrein:

*Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.*

*Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.*

2

Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.

(Refrein)

5

Velen, die de moed begaf
blijven staan, of dwalen af.
Hunk'rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

(Refrein)

6

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land, dat Ik u wijs.'

Refrein:

*Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.*

*Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.*

Gebeden

Lied: NLB 416

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

De namen uit de wijken Dorpskerk, Ontmoetingskerk en Delfgauw

23-nov	Leendert de Hoog	89 jaar
4-dec	Maria Johanna Rip-van der Kleij	89 jaar
4-dec	Josina Hogeweg-Kruit	81 jaar
5-dec	Anje Roelfina Hazenberg-ten Have	90 jaar
30-dec	Hendrik Prins	95 jaar
10-jan	Adriana Hofman-Veldhuizen	91 jaar
5-feb	Johanna van den Boogaart-van Kampen	81 jaar
21-feb	Arie Hoogerdijk	90 jaar
6-mrt	Abraham Nicolaas van der Wees	69 jaar
7-mrt	Benjamin Benjamins	83 jaar
16-mrt	Pieter Lodder	62 jaar
16-mrt	Xander Valkenburg	62 jaar
28-mrt	Teunis Pieter van der Stoep	77 jaar
31-mrt	Janna Maria Olieman-Nijmeijer	89 jaar
2-apr	Emma van Duijn-Pronk	84 jaar
17-mei	Willem Hendrik Gijsbert van Peet	85 jaar
26-mei	Aline van den Heuvel-Timmerman	66 jaar
29-mei	Anthonie Adrianus Hogeweg	88 jaar
31-mei	Marretje Johanna Verlind-Hummels	89 jaar
10-jun	Aaltje Kuiper-Plessius	87 jaar
14-jun	Hendrik van der Brugge	77 jaar
11-jul	Wilhelmina Susanna Rensen	64 jaar
16-jul	Cornelila Johanna Meeder-Vroon	85 jaar
16-jul	Adriana Willemijntje ten Brummeler-Hofman	100 jaar

19-jul	Adriana Johanna Baaij	87 jaar
22-aug	Dorothea Quist-van Dijk	89 jaar
24-aug	Jaapje Ripping	87 jaar
6-sep	Jacob Bazuin	62 jaar
24-sep	Gerritjen Johanna Schnoor-Plant	85 jaar
29-sep	Helena Vijfhuizen-van der Burg	86 jaar
13-okt	Maartje Bade-Doorduin	78 jaar
18-okt	Pietje Wilhelmina de Vogel-Hofman	92 jaar
23-okt	Cornelis de Graaf	91 jaar

*God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.*

*God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.*

*Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.*

*God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.*

*Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!*