

Zondag 15 januari 2023, Begin van de Week van Gebed.
Thema: Doe goed. Zoek recht.



Voorganger: Ds. Jelke de Jong

Welkom en Mededelingen

Lied 280: 1, 4, 5 en 6

1

De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

4

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

5

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6

Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

Stilte

Votum en groet

Lied 146a: 1 en 4

1

Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

4

Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.

Bijbelwoorden

Lied 146c: 3, 5 en 6

3

Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in 't water van de zee.

5

Op duizenderlei wijze
redt Hij ons van de dood.
Hij geeft ons drank en spijs
in schaarste en in nood.
En als wij zijn gevangen,
te middernacht zendt Hij
ons liederen en gezangen
en maakt ons eindelijk vrij.

6

Hij is het licht der blinden,
der zwakken steun en staf.
Die zich in rouw bevinden,
neemt Hij de droefheid af.
Maar allen die Hem haten,
hun wegen maakt Hij krom;
wat zij in trots bezaten,
keert Hij in gramschap om.

Gebed

Kindermoment.

Kinderlied HH 582a

1

Dit is de dag,
dit is de dag,
die de Heer ons geeft,
die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij,
wees daarom blij
en zing verheugd,
en zing verheugd.

Refrein

Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij en zing verheugd.
Dit is de dag,
dit is de dag
die de Heer ons geeft.

We lezen uit de Bijbel: Jesaja 1, 1-17 NBV door Hans van Spronsen (Dorpskerk)

1Dit zijn de visioenen die Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem gezien heeft, toen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia in Juda regeerden.

2Hoor toe, hemel, geef gehoor, aarde, de HEER heeft gesproken:

Ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen.

3Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid.

4Wee dit ontrouwe volk, met schuld beladen, volk van zondaars, verdorven geslacht.

Zij hebben de HEER verlaten, de Heilige van Israël versmaad, hem de rug toegekeerd.

5Ben je niet genoeg geslagen, verzet je je nog altijd?

Heel je hoofd doet pijn, heel je hart is ziek.

6Van voetzool tot kruin, niets is ongeschonden: een en al wonden en builen en striemen, niet verbonden, niet verzorgd, niet met olie verzacht.

7Je land is verwoest, je steden zijn verbrand. Vreemden stropen onder je ogen de akkers af, vreemdelingen maken alles tot een woestenij.

8Wat rest er nog van Sion?

Het is als een hut in een wijngaard, een schuilkeet in een komkommerveld, een stad in het nauw.

9Had de HEER van de hemelse machten ons niet een laatste rest gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra.

10Hoor de woorden van de HEER, leiders van Sodom, geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra.

11Wat moet ik met al jullie offers? – zegt de HEER.

Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren; het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer.

12En wanneer jullie voor mij verschijnen – wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen?

13Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, ik duld ze niet naast al dat wangedrag.

14Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb ik een afkeer,
ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen.

15Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af,
ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet.

Aan jullie handen kleeft bloed!

16Was je, reinig je,
maak een eind aan je misdaden,
ik kan ze niet meer zien.

Vermijd alle kwaad

17en leer goed te doen.

Zoek het recht, houd tirannen in toom,
bied wezen bescherming, sta weduwen bij.

Lied 313: 1 en 4

1

Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

4

Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

We lezen uit de Bijbel (NT): Lucas 10, 25-37 (NBV) door Tineke van der Horst (GKV)

25Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: 'Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' 26Jezus antwoordde: 'Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?' 27De wetgeleerde antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.' 28'U hebt juist geantwoord,' zei Jezus tegen hem. 'Doe dat en u zult leven.' 29Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: 'Wie is mijn naaste?' 30Toen vertelde Jezus hem het volgende: 'Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. 33Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. 34Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en

verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. 35De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: "Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden." 36Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?' 37De wetgeleerde zei: 'De man die medelijden met hem heeft getoond.' Toen zei Jezus tegen hem: 'Doet u dan voortaan net zo.'

Lied 339a

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Preek

Lied 1010: 1, 3 en 4

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

3
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

4
Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Collectebestemming in in de Acker, Ontmoetingskerk en Dorpskerk:

De eerste collecte is bestemd voor Stichting de Vrolijkheid.



In 2023 is de Themacollecte bestemd voor Stichting De Vrolijkheid. Onder Themacollecte wordt verstaan dat we in de loop van het jaar meerdere keren (vier keer om precies te zijn) voor een bepaald doel collecteren. Stichting de Vrolijkheid organiseert al 20 jaar kunstprojecten voor en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. De Vrolijkheid is een organisatie met een groot netwerk aan enthousiaste vrijwilligers. Wekelijks ondersteunen zo'n 175 vrijwilligers een grote hoeveelheid kunstzinnige en vrolijke workshops voor kinderen, jongeren en ouders door heel Nederland. Omdat de Vrolijkheid niet structureel gesteund wordt door de overheid, is de stichting afhankelijk van particuliere donaties en giften. Met onze steun kunnen jonge azc-bewoners hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen. De diaconie beveelt de collecte dan ook van harte aan. De Vrolijkheid is een erkende Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Meer informatie is te vinden op www.vrolijkheid.nl

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Kinderen komen uit de nevendienst

Info over je jongerenreis naar Roemenië.

Dankgebed en Onze Vader.

Kinderen komen uit de crèche.

Slotlied Lied 425 (staande)

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen