

Zondag 28 mei 2023
Eerste Pinksterdag
De Acker
Pijnacker



Voorganger: ds. Jelke de Jong
Ouderling van dienst: William de Lange
Organist: Wim Madderom
De gemeentezang wordt ondersteund door het
gelegenheidskoor.

In deze dienst nemen we afscheid van Ria Droppert als diaken, van William de Lange als ouderling kerkrentmeester en van Netty van der Spek als pastoraal ouderling.

Arlo van Vliet en Cock de Waard worden herbevestigd tot ouderling-kerkrentmeester.

Arjan van der Schans zal voor het eerst worden bevestigd tot ouderling-kerkrentmeester en Wouter van Aalst voor het eerst tot diaken.

Teuny Veerman wordt geïnstalleerd tot diaconaal medewerker en Alise Droppert tot notulist van de wijkkerkenraad. Arend Kranenburg zal op een later tijdstip geïnstalleerd worden als diaconaal medewerker met als specifieke opdracht jeugddiaconaat.

Welkom en mededelingen door de kerkenraad.

Lied 686: 1, 2 en 3 staande

1

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

2

Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3

De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Samen zijn we stil voor God.

Onze hulp is van de HEER. Hij groet ons.

HH Lied 228: 1 en 3

Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

3

Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan;
Gij geeft blinden d' ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan,
werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij!

We luisteren naar de regels van het nieuwe leven.

Lied 675: 1 en 2

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Samen bidden we om het licht van de Heilige Geest.
Kindermoment.

OTH Lied 443

Ied're dag ieder uur
Sta ik in vuur en vlam
Voor het Lam van God
Maak mij echt maak mij puur
Zet mij in vuur en vlam
Voor het Lam van God

Ik wil danken ik wil zingen
Ik wil dansen ik wil springen
En aan iedereen vertellen
Dat U leeft
Ik wil knielen ik wil buigen
Ik wil jubelen en juichen
En getuigen van de liefde
Die U geeft

Ied're dag ieder uur
Sta ik in vuur en vlam
Voor het Lam van God
Maak mij echt maak mij puur
Zet mij in vuur en vlam
Voor het Lam van God

Ik wil danken...

Ied're dag ieder uur...

We lezen uit de Bijbel: Handelingen 2: 1-13 (NBV)

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.

2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Lied HH 229

Heilige Geest van God
vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God
vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

We lezen uit de Bijbel: 1 Korintiërs 2: 6-16 (NBV)

6Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan. 7Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister. 8Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. 9Maar het is zoals geschreven staat: 'Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.' 10God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. 11Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. 12Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. 13Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. 14Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. 15Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. 16Er staat immers geschreven: 'Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?' Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

We luisteren naar de uitleg van de gelezen Bijbelwoorden.

HH Lied 221: 1 en 2

Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van uw Geest
ons met zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

Refrein

*De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op
een vuur van liefde voor God!*

2

Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

Refrein

*De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op
een vuur van liefde voor God!*

De kinderen komen terug uit de nevendienst.

Onze gaven worden ingezameld voor:

1. Kerk in actie (Pinksterzending)
2. De Kerk. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan onze wijkgemeente.

Afscheid.

We nemen afscheid van Ria Droppert als diaken, van William de Lange als ouderling kerkrentmeester, van Netty van der Spek als pastoraal ouderling.

*** Zingen EL Lied 501: 1 en 3 (staande).**

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de heilige Geest,
De heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Bevestiging van ambtsdragers.

Arjan van der Schans wordt voor het eerst bevestigd tot ouderling-kerkrentmeester en Wouter van Aalst wordt voor het eerste bevestigd tot diaken. Arlo van Vliet en Cock de Waard worden herbevestigd tot ouderling-kerkrentmeester.

Gemeente, tot tweemaal toe heeft de wijkkerkenraad u de namen bekend gemaakt van

Wouter van Aalst als diaken, van Arjan van der Schans als ouderling-kerkrentmeester, van Arlo van Vliet als ouderling-kerkrentmeester en van Cock de Waard als ouderling-kerkrentmeester.

Er zijn geen bezwaren tegen hun belijdenis en wandel of verkiezing binnengekomen. Daarom gaan wij nu in de Naam van de Heer over tot de bevestiging van Wouter en Arjan en de herbevestiging van Arlo en Cock.

Hoewel alle leden van de gemeente geroepen zijn in de wijngaard / op de akker van de Heer te arbeiden, met name tot het belijden van zijn Naam en tot het dienen van elkaar, worden sommige van hen van Godswege geroepen tot het vervullen van ambten en bedieningen. Het ambtelijke werk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. Ambtsdragers mogen het werk verrichten ziende op Jezus, die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen.

Deze dienstbaarheid in Christus' naam krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van ouderling. Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en tegelijk opzicht hadden over de gemeente van God, zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping: een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. Door op te treden als vertrouwenspersoon en geweten van de gemeente in deze tijd, bemoedigen zij de broeders en zusters in de navolging van Christus, onze Heer. Hoe zouden wij een levende gemeente zijn, als niet mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht? En hoe zouden de predikanten de opdracht van de Goede Herder: 'Hoed mijn schapen!' kunnen vervullen, als zij daarbij niet op de medewerking van ouderlingen konden rekenen?

Aan ouderlingen-kerkrentmeesters is in het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de eredienst. Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te preken, de sacramenten te bedienen en de Naam van de Heer in het openbaar aan te roepen.

Een ander ambt is dat van diaken. Vanouds hebben de diakenen een taak aan de avondmaalstafel. Zij dragen zorg dat de behoeftigen niet worden beschaamd. Zij zamelen de (geldelijke) gaven van de gemeente in om allen die hulp nodig hebben, te doen delen in de liefde van Christus. Metterdaad en biddenderwijs komen zij op voor het recht van de arme, die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Zo zullen zij bevorderen, dat armen en rijken elkaar ontmoeten.

Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als kerkenraad om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren: vóór alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

Nu u gereed staat om uw ambt te aanvaarden: herinner u altijd met dankbaarheid dat het Christus' eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed. Het is zijn kerk. Aanvaard dan uw dienstwerk in de kerk met blijdschap, voed uzelf met het Woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest.

Bevestiging van ambtsdragers **Geliefde broeder Arjan van der Schans,**

Arjan je wordt voor de eerste keer geroepen tot het ambt en wel het ambt van ouderling kerkrentmeester.

Ben je in je hart ervan overtuigd dat God het zo geleid heeft, dat je door zijn gemeente en daarmee door Hem tot deze bijzondere dienst geroepen bent?

Aanvaard je de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wil jij je verzetten tegen alles wat daarmee strijdig is?

Beloof je jouw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt, beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk tot je komt, en beloof je jouw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

Wat is daarop jouw antwoord,

Jan Aron van der Schans,

Ja.

Handoplegging.

Jan Aron van der Schans,

ontvang de Heilige Geest. Here God, zend Uw Geest op Arjan, geef hem de kracht om, als ouderling-kerkrentmeester van deze gemeente in liefde en geduld om te zien naar mensen en trouw en vruchtbaar werkzaam te zijn in deze, Uw, gemeente.

Tekst Arjan: 'Doe alles wat je doet, zo goed mogelijk. Doe alsof je voor Christus werkt, en niet voor mensen. Want Christus is je echte meester' (Kolossenzen 3, 23 en 24a; BGT).

Geliefde broeder Wouter van Aalst

Wouter je wordt voor de eerste keer geroepen tot het ambt en wel het ambt van diaken.

Ben je in je hart ervan overtuigd dat God het zo geleid heeft, dat je door zijn gemeente en daarmee door Hem tot deze bijzondere dienst geroepen bent?

Aanvaard je de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wil jij je verzetten tegen alles wat daarmee strijdig is?

Beloof je jouw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt, beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk tot je komt, en beloof je jouw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

Wat is daarop jouw antwoord,

Wouter van Aalst,

Ja.

Handoplegging.

Wouter van Aalst,

ontvang de Heilige Geest. Here God, zend Uw Geest op Wouter, geef hem de kracht om, als diaken van deze gemeente in liefde en geduld om te zien naar mensen en trouw en vruchtbaar werkzaam te zijn in deze, Uw, gemeente.

Tekst Wouter: ‘Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer’ (Romeinen 12, 11; NBV).

Herbevestiging

Arlo van Vliet en Cock de Waard, jullie zijn eerder in deze gemeente in het ambt bevestigd. Daarbij hebben jullie toen uitgesproken dat jullie de heilige Schrift aanvaardden als enige regel van het geloof en dat jullie je willen verzetten tegen alles wat daarmee in strijd is.

Jullie hebben toen beloofd geheim te houden wat jullie vertrouwelijk ter ore mocht komen en jullie taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk.

Nu jullie het ambtswerk als ouderling-kerkrentmeester gaan voorzetten, vraag ik jullie ieder afzonderlijk:

Ben je in je hart ervan overtuigd dat God het zo geleid heeft, dat je door zijn gemeente en daarmee door Hem tot deze bijzondere dienst geroepen bent?

Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

Wat is daarop jouw antwoord:

Abraham Lourens van Vliet Ja.

Cornelis Pieter de Waard Ja.

God, onze hemelse Vader, die jullie tot dit ambtswerk heeft geroepen, geve jullie de genade, zodat jullie daarin opnieuw trouw en vruchtbaar werkzaam zullen zijn.

Amen.

Lied 415: 1 en 2 (staande).

1. Zegen hen Algoede,
neem hen in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over hen en geef hen licht.

2. Stort, op onze bede,
in hun hart uw vrede,
en vervul hen met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Aanvaarding

Teuny Veerman wordt geïnstalleerd tot diaconaal medewerker en Alise Droppert tot notulist van de wijkkerkenraad.

Psalm 134: 3

3
Uit Sion, aan den HEER gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

Aanvaarding

Welkom

We bidden een gebed van voorbede en dankzegging.

Slotzang Lied Een toekomst vol van hoop-Sela (staande).

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

*U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Zegen.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid Ria, William en Netty te bedanken en Arlo, Arjan, Cock, Wouter, Teuny en Alise Gods zegen te wensen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om na de dienst koffie, thee of fris te blijven drinken. Ds. Jelke de Jong is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen naar aanleiding van deze dienst. U en jij kunnen altijd contact met hem opnemen via de telefoon (06-17 13 47 77) of via de email (j.de-jong@hetnet.nl)

Elke zondagmorgen wordt er in De Acker om 10.00 uur een kerkdienst gehouden.

Weet je welkom!

Wil je meer weten over wie wij zijn en wat we doen, kijk dan op onze website: www.pknpijnackerdelfgauw.nl. Klik op 'De Acker'