

Zondag 26 november 2023

Eeuwigheids Zondag



Voorganger: Ds. L den Breejen uit Delft

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Een toekomst vol van hoop (sela)

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

*U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Stilte

Votum en Groet (gemeente gaat zitten)

Psalm 43: 3 en 4

3

O Here, God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

4

Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Uitleg bij liturgisch bloemstuk

Gebet om ontferming

Geloofsbelijdenis HH 344

1

Ik geloof dat God mijn Vader
Bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
Schepper, Herder, Hoeder is
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.

2

Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is
zaad tot ondergang bereid.
Opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

3

Ik geloof de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paaslicht dat ons graf ontsluit.
Eeuwig samen zing ik 'amen',
roep ik, God, uw glorie uit!

We noemen de namen

28-nov	Dirk Cornelis van Leeuwen	86 jaar
2-dec	Amie Speelpenning-Prachantasena	47 jaar
14-dec	Paulus Braat (Paul)	90 jaar
21-dec	Dirk Peter Vermeulen (Dick)	90 jaar
2-mrt	Elisabeth Gezina Jaspers-vander Velden (Elly)	50 jaar
28-mrt	Cornelia Verboon-Rensen (Corrie)	98 jaar
3-apr	Johanna Apolonia van Zielst -Schoenmaker (Janny)	95 jaar
11-apr	Catharina Louise van Erven -Visser (Toos)	86 jaar
18-apr	Cornelia Verheul-Groeneweg (Cock)	87 jaar

De mensen van voorbij.

Tekst van Hanna Lam

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.

De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.

Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar
aan 't einde van het jaar.

22-apr	Geertruida Neeltje Droppert (Trudy)	93 jaar
23-jun	Adriaan Mol (Adri)	80 jaar
4-jul	Cornelis Kindt (Cees)	86 jaar
22-jul	Marinus Arie Parhan (Rien)	92 jaar
29-jul	Francina Jacoba Blom-Nieuwstraten (Tine)	90 jaar
30-jul	Jannetje Vollebregt-Bazuin (Janneke)	58 jaar
15-aug	Gijsbert Roelof Boon (Bert)	83 jaar
19-aug	Irene Ingrid Verkade (Irene)	62 jaar

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

3-sep	Willem Hoogerdijk (Pim)	90 jaar
8-sep	Berendina van de Toolen-Sonneveld (Iet)	76 jaar
16-sep	Ninwa Younan-Youssef	42 jaar
17-sep	Raid Younan	47 jaar
1-okt	Pieter Hendrikus Verkade (Piet)	98 jaar
7-okt	Marianne den Hoed	86 jaar
24-okt	Pieter Cornelis van Vliet (Piet)	78 jaar
30-okt	Dirk Hendrik Kaptein	91 jaar

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Laatste kaars



Luisterlied: Dwars door alle tranen heen

Hier op de grens van het bestaan
Laten we jou met tranen gaan
We zijn ontheemd, verdrietig en verward

Wij bidden: "houd ons overeind
God geef Uw licht in deze tijd."
Niet meer compleet, er is een leegte in ons hart

't Is geen vaarwel, maar een tot ziens
Toch overheerst nu het verdriet
Wij laten los, goede God, houdt U ons vast

Het missen blijft, het gaat niet weg
Dit is voortaan een lege plek
Wij moeten door, maar 't wordt niet meer hoe het was

In onze onmacht geef ons kracht
In ons verdriet geef ons troost
In onze leegte vult U ons hart
Dwars door de dood geeft U hoop

Het einde is een nieuw begin
De dood verliest, het leven wint
Het laatste woord is aan God, aan God alleen

In Jezus is de dood niet meer
Hij brak de ban, aan Hem de eer
Er is weer hoop, dwars door alle tranen heen

Wij moeten door, maar 't wordt niet meer hoe het was

In onze onmacht geef ons kracht

In ons verdriet geef ons troost
In onze leegte vult U ons hart
Dwars door de dood geeft U hoop
Leven voor wie U gelooft

Er is weer hoop, dwars door alle tranen heen

Stilte

NLB 727:1,2,4 en 10

1
Voor alle heiligen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!

2
Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!

4
Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.
Halleluja, halleluja!

10
Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!
Halleluja, halleluja!

Gesprek met de kinderen

Kinderlied HH 551

1

Dank U wel voor de sterren en de maan.
Dank U wel voor het groeien van het graan.
Dank U wel voor de dieren in de wei.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

2

Dank U wel voor de bloemen in het gras.
Dank U wel voor de vissen in de plas.
Dank U wel voor de bossen en de hei.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

3

Dank U wel voor de wolken en de wind.
Dank U wel voor elk mens, voor ieder kind.
Dank U wel want U bent zo heel dichtbij.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Apostellezing: 1 Tessalonicenzen 5,1-11 door lector

1Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, 2want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 3Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. 4Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, 5want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, 6dus laten we niet

slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. 7Wie slaapt, slaapt 's nachts, en wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken; 8maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. 9Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. 10Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven. 11Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.

NLB 751:1 en 2

1

De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.

2

Want ook als niemand naar Hem vraagt
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.

Evangelielezing: Mattheüs 24,14; 32-36 en 42-44 door lector

14Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

32Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat Hij in aantocht is en heel dichtbij. 34Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet

verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 35Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit.

36Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.

42Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 43Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

NLB 751:3, 4 en 5

3

Wie waakt er als een trouwe knecht,
zijn meester togedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht
hij voor Hem kan bestaan?

4

Zijn onze lampen wel gereed
en branden ze wel goed,
zodat, als Christus binnentreedt,
Hij waardig wordt begroet?

5

De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil...
zalig die toch geduldig wacht
en Hem begroeten wil.

Verkondiging

NLB 726:1, 4 en 5

1

Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

4

Ja, zij hebben overwonnen
met uw kruis als hun banier,
volgend U in uw verzoening,
door de diepe doodsrivier.
Met uw lijden medelijdend,
medestervend in uw dood,
vonden zij het eeuwig leven
en hun loon bij U is groot.

5

Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht.

Tijdens het naspel komen de kinderen terug vanuit de kindernevendienst

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor de ZWO: Rwanda

Zoals al eerder aangekondigd willen we in onze gemeente de komende jaren in actie komen voor Rwanda, een klein land in Oost-Afrika met een heftige geschiedenis.

Nu, bijna 30 jaar na de genocide, zijn er nog tal van herdenkingen en activiteiten om de trauma's te helen en de mensen weer met elkaar te verzoenen. Er is een nieuwe vlag en een nieuw volkslied gekomen om uit te drukken dat ze één volk willen zijn zonder etnische verschillen.

Rwanda heeft een jonge bevolking: twee derde is jonger dan 30 jaar. Zij hebben de genocide niet meegemaakt en zijn trots op hun mooie groene land van duizend heuvels. Helaas is het voor jongeren lastig om werk te vinden. Ook zijn de verschillen tussen stad en platteland nog groot. Veertig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens, vooral in de landelijke gebieden.

Via Kerk in Actie willen we daarom diverse projecten van Rwandese kerken steunen: b.v. de zelfhulpgroepen die de Presbyteriaanse Kerk heeft opgezet, of een landbouwprogramma opgezet door de zusters diaconessen, of trainingen die worden gegeven aan jongeren om zo een vak te kunnen leren. Samen zijn we kerk.

De tweede collecte is voor het werk van de wijkgemeente De Acker.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Tijdens het voorspel voor het slotlied halen de ouders hun kinderen uit de crèche.

Slotlied NLB 416

1

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

3* Amen

De namen uit de wijken Dorpskerk, Ontmoetingskerk en KerkDelfgauw

19-nov	Mevr. C. Ton-van Ruitenburg	90 jaar
1-dec	Dhr. J. Poot	88 jaar
10-dec	Dhr. H. Lengkeek	87 jaar
17-dec	Mevr. P.G. Klootwijk-de Vroed	90 jaar
26-dec	Dhr. W. Deknatel	80 jaar
28-dec	Mevr. C. van Wijk-Zegwaard	91 jaar
31-dec	Celine Wiegel	0 jaar
5-jan	Dhr. J.N. Olieman	84 jaar
7-jan	Dhr. W. de Graaf	94 jaar
28-jan	Dhr. F. Hartevelde	90 jaar
30-jan	Mevr. C.I. de Hoog-van Vliet	90 jaar
1-feb	Dhr. A.M. Elemans	79 jaar
25-feb	Mevr. H.L. van der Kooij-Bosker	100 jaar
6-apr	Dhr. W.G. Huisman	92 jaar
6-apr	Mevr. M. Hoogenboezem	76 jaar
15-apr	Mevr. M. Ubels-Veerman	86 jaar
21-apr	Dhr. W.B. Fransoo	84 jaar
6-mei	Dhr. J.C.G.M. Droog	71 jaar
1-jun	Dhr. J. Lijst	61 jaar
14-jun	Dhr. C. Dijkshoorn	85 jaar
25-jun	Mevr. N. Vos-van der Lugt	90 jaar
26-jun	Mevr. C.M. de Hoog-van der Bas	81 jaar
28-jun	Dhr. J.M. Breedveld	70 jaar
2-jul	Dhr. J. Andriessen	85 jaar
10-jul	Mevr. J. van Rheenen-van Baarle	71 jaar
13-jul	Mevr. W.M. de Rijke-van Oort	87 jaar
1-aug	Dhr. L. de Hoog	57 jaar
16-aug	Mevr. L. Rensen-van Atten	98 jaar
1-sep	Mevr. M. Grootveld	77 jaar
9-sep	Mevr. R. de Bruin-van der Knaap	86 jaar
12-sep	Dhr. A. van der Heul	93 jaar
9-okt	Dhr. C.A. van der Velden	93 jaar
16-okt	Mevr. C. E. Jansen-Geertman	68 jaar
31-okt	Dhr.H Hoven	96 Jaar

