



VERDER GROEIEN

BELEIDSPLAN KERK DELFGAUW (Protestantse Wijkgemeente Delfgauw) 2016-2021

1





ONZE MISSIE: KERN VAN KERK ZIJN IN DELFGAUW

Wat geloven wij?

Wij geloven in God, de goede Schepper van deze wereld. Wij geloven dat Jezus Christus de Heer en Koning van deze wereld is. Hij heeft geleefd, geleden, is aan een kruis gedood maar weer opgestaan uit de dood om ons een nieuw leven te geven. Door Zijn liefde en goedheid leven wij in vrijheid, als vergeven mensen. Als Zijn leerlingen voelen wij ons geroepen om goed te zijn voor elkaar, in het hier en nu. In woord en daad willen wij delen van Gods goedheid die wij zelf hebben ervaren. Wij bouwen mee aan Zijn Koninkrijk van gerechtigheid en barmhartigheid. Niet omdat wij zelf zo sterk zijn, maar omdat de Heilige Geest ons leert om te leven zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd. Wij geloven dat God aan het einde van de tijd alles goed zal maken wat nu niet goed zit. Wie bij hem wil horen, zal net als Jezus opstaan uit de dood en voor altijd thuis zijn in Gods hernieuwde wereld.

Onze missie

God wil door mensen heen werken om Zijn wereld tot een goede plek te maken. Wij voelen ons geroepen om er te zijn voor alle mensen in Delfgauw en omgeving. Wie op zoek is naar spiritualiteit, willen wij laten delen in wat wij in de Bijbel hebben gevonden. Wie eenzaam is, willen wij opzoeken. Wie in nood verkeert, helpen. We willen samenwerken met alle mensen en organisaties van goede wil. Ook mensen verder weg willen wij met geld en gebed bijstaan als ze dat nodig hebben. We zien ons zelf als rentmeesters van de aarde, en willen met anderen werken aan een meer duurzame en eerlijke wereld.

BELEID: ONZE PRIORITEITEN VOOR DE KOMENDE PERIODE

De Protestantse Wijkgemeente te Delfgauw is één van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Daarmee zijn we onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, en – wezenlijker - deel van de algemene, Christelijke Kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Kerk zijn wordt vooral zichtbaar in het leven van de (wijk)gemeente, dus ook in de wijkgemeente Delfgauw. Mede om die zichtbaarheid tot uitdrukking te brengen, noemen we onze wijkgemeente in het dagelijks taalgebruik Kerk Delfgauw. De 'thuisbasis' van Kerk Delfgauw is het Kerkelijk Centrum Delfgauw, min of meer centraal gelegen tussen Oud Delfgauw, Emerald en Oude Leede. Maar de gemeente is veel méér dan alleen een gebouw. Mensen maken de gemeente. Als gemeente willen we de komende periode samen extra aandacht besteden aan drie zaken: diversiteit, het zijn van een lerende gemeenschap en discipelschap. Door het herkennen, ontwikkelen en inzetten van de gaven en talenten waarover we als gemeente beschikken, werken we zo gavengericht aan (verdere) gemeenteopbouw, de vierde prioriteit.

2

1. De rijkdom van diversiteit

Verbinding én ruimte voor eigenheid

Al vanaf de eerste gemeenten is de kerk een plek waar mensen met verschillende leeftijden en sociale achtergronden samenkomen. God heeft ons verschillend geschapen, naar Zijn evenbeeld. In de diversiteit aan mensen herkennen wij de rijkdom van wie God Zelf is. Kerk Delfgauw is een veelkleurige gemeente die zich kenmerkt door een mix van vertrouwde dorps sfeer met meer 'stadse' dynamiek. Ook wat geloofsbeleving betreft is onze gemeente divers. Zo hebben we gemeenteleden die zich thuis voelen in de confessionele en bevindelijke traditie en is er een duidelijke evangelische stroom te herkennen. We kiezen heel bewust voor deze diversiteit, die een wezenskenmerk is van onze wijkgemeente. Zo kan iedereen zich welkom en thuis voelen.

Onze gemeente is een gemeente waarin een ieder rust, kracht en vertrouwen mag ervaren, vanuit de liefde die God ons geeft en ons vraagt door te geven. Als gemeente proberen we, vanuit verschillende generaties, met verschillende achtergronden en op verschillende manieren in het leven staand, samen vorm te geven aan het gemeente zijn. Daarbij is ruimte voor diversiteit in de geloofsvorm, omdat de geloofsinhoud, zoals deze door de Bijbel tot ons komt, centraal staat en één is, met Christus als fundament: "één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is" (Ef. 4:5-6).

Deze diversiteit komt op veel verschillende manieren tot uitdrukking, onder meer in de gemixte liturgie die we in Kerk Delfgauw hanteren. We zingen met orgel én band





omdat verschillende soorten liederen ons een breder zicht geven op wie God is. Het ene lied richt zich meer op de gemeente als geheel, het andere lied op het individu voor God. Verschillende liedculturen roepen verschillende emoties op: bij God mogen we blij en verdrietig, eerbiedig en in uitbundig zijn. De eredienst is ter ere van God, ter opbouw van een ieder in zijn/haar geloofsleven, evenals ter opbouw van het gemeente zijn.

2. De waarde van een lerende gemeenschap

Leren, vormen en toerusten

God gaat steeds op weg met mensen. Elke nieuwe generatie mag Hem leren kennen en leren hoe Hij betrokken wil zijn op hun leven. Jong en oud mogen steeds verder groeien in de navolging van Christus. Groeien in geloof vindt plaats in kerkdiensten, maar zeker ook in kringen en groepen waarin het leven, met al zijn vragen en vreugde, met elkaar wordt gedeeld.

Leren richt zich op verschillende aspecten van het zijn van een geloofsgemeenschap. Allereerst is voor (groei in) geloof kennis van de Bijbel nodig. In de eredienst, de Kindernevendienst, de Tienerkerk gaat dan ook altijd het Woord open – al kan dit uiteraard op verschillende manieren en met verschillende ver- of hertalingen, passend bij de specifieke doelgroepen. Daarnaast willen we met kringen, vorming en toerusting ook daarbuiten inhoudelijke verdieping en (theologische) diepgang bieden. Dit willen we breder in de gemeente beleggen dan alleen bij de predikant.

Gebed is eveneens heel belangrijk: bidden en God zo, ook in de stilte, ontmoeten, vraagt ook om oefening. Daar kunnen we elkaar bij helpen, bijvoorbeeld in kringen. In kringen, maar ook daarbuiten, kunnen we ook veel van elkaar als mens leren. Verschillende generaties kunnen van elkaar leren: kinderen en jongeren van volwassenen leren, maar ook andersom. Denkers kunnen leren van doeners, en vice versa. Ouders kunnen leren van elkaar. We streven ernaar een lerende gemeenschap te zijn, waarin we open staan voor elkaar en elkaar zo mogelijk ondersteunen, bijvoorbeeld bij de geloofsopvoeding van kinderen en jongeren.

3. De kracht van discipelschap

Een dienende opstelling naar elkaar en naar buiten

De Grote Opdracht die Jezus aan Zijn discipelen meegaf luidt: 'Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.' Als leerlingen van Jezus zijn we daarmee geroepen om nieuwe leerlingen van Jezus te maken. Daarvoor is het nodig dat we een warme gastvrije kerk zijn, dat we activiteiten organiseren op missionair gebied. Maar waar we vooral in willen groeien is een uitnodigende levensstijl. Groeien in getuigenis in woord en daad.

Discipelschap komt zowel dichtbij als ver(der)weg tot uitdrukking. Discipelschap betekent als gemeenschap en als gemeenteleden present zijn in de wijk, en hier Bijbelse gerechtigheid te tonen én te doen. We willen een gemeente zijn die deelt van de overvloed die er is, door bijvoorbeeld ruimhartig te delen uit een eigen moestuin. Of door mensen zo nodig financieel bij te staan, of met raad en daad en in gebed.

Discipelschap betekent omzien naar elkaar, zowel binnen als buiten onze wijkgemeente. Het is daarbij belangrijk om ook aansluiting te zoeken bij wat mensen die nu (nog) niet betrokken zijn bij onze gemeente van een kerk en geloofsgemeenschap verwachten. Zeker ook voor mensen buiten de huidige gemeente willen we blijven zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn, niet *in plaats* van de huidige vormen (want die koesteren we), maar *ernáást*, als aanvulling en verrijking.

Het Kerkelijk Centrum kan hierbij een belangrijke rol spelen. Bij de ingebruikname ervan op 22 mei 1969 noemde de toenmalige predikant, ds. Cupédo, het Kerkelijk Centrum 'het kloppende hart van Delfgauw'. Die ambitie van bijna een halve eeuw geleden mogen we ook nu nastreven, bijvoorbeeld door de kerk te verhuren en open te stellen voor diverse activiteiten (voor zover die niet strijdig zijn met missie en visie van Kerk Delfgauw) en zo, ook door de week, de verbinding te leggen met de wijk Delfgauw. Kerk Delfgauw wordt zo een gebouw waarin een diversiteit aan activiteiten wordt ondernomen (passend bij de identiteit van de kerk), waardoor het een





plek is waar veel Delfgauwenaren binnen stappen en zo ontdekken dat kerk zijn meer is dan eens per week achter gesloten deuren samen komen.

4. Gavengerichte gemeenteopbouw

Herkennen, ontwikkelen en inzetten van gaven en talenten

Iedereen heeft van God talenten gekregen om in te zetten voor de opbouw van de gemeente en in de wereld. We willen die talenten zoveel mogelijk benutten door te kijken waar iemands gave ligt, en te kijken of we een plek kunnen vinden om die in te zetten. Daarbij is ook speciale aandacht gewenst voor nieuwe gemeenteleden. Door betrokken te worden bij de gemeente kan je je eerder thuis gaan voelen.

Kerk Delfgauw is een warme, betrokken gemeente, waaraan veel mensen bijdragen. De wijkkerkenraad heeft een coördinerende rol bij het herkennen en inzetten van talenten, maar kan dit nadrukkelijk niet alleen. Het is wenselijk dat we als gemeenteleden, misschien nog wel vaker dan nu al het geval is, bij elkaar talenten herkennen, en elkaar hierop bevragen of aanspreken. Niet vanuit morele druk, maar vanuit verbinding: iedereen heeft talenten en iedereen kan zo bijdragen aan kerk zijn in Delfgauw. Dat kan op vele verschillende manieren, waarbij het steeds vooral ook gaat om betrokkenheid en omzien naar elkaar en zorg voor de gemeente.

Het pastoraat is een specifiek aandachtspunt. Waar het pastoraat 'traditioneel' begint bij dominee en ouderlingen, begint pastoraat in een gavengerichte gemeente bij omzien naar en spontane zorg voor elkaar. Het omzien naar elkaar begint 'gewoon' tussen individuele gemeenteleden, en krijgt ook gestalte in kringen (zoals de gemeentegroiegroepen (GGG) en de koffieochtend). Pastoraal bezoekers, ouderlingen en predikant verlenen verdergaande pastorale zorg. Afgezien van de predikant zijn dit in de regel doorgaans geen professionals op dit gebied. Wanneer het nodig is, is daarom een goede relatie met professionele (christelijke) zorg gewenst, bijvoorbeeld in samenwerking met andere wijkgemeenten en kerken in onze regio. De 'pastorale piramide' hieronder visualiseert de samenhang tussen de verschillende vormen van pastoraat en zorg.





BIJLAGE: ONZE DROOM VOOR KERK DELFGAUW

Onze gemeente

Uit onze dromen komt duidelijk naar voren hoe verschillend we zijn, allemaal unieke mensen met een gemeenschappelijk verlangen om het geloof handen en voeten te geven in een maatschappij waar geloven al lang niet meer vanzelfsprekend is. Alle dromers voelen zich, ondanks de diversiteit thuis in onze gemeente, waar ruimte is voor verschillende meningen en geloofsbelevingen. We dromen ervan dat dit in de toekomst ook zo mag blijven.

Gezamenlijk dromen we van een gemeente die de gemeenteleden, zowel jong als oud (dus alle leeftijden) uit Oud Delfgauw, Oude Leede en Emerald voedt (door de dienst, kringen, gespreksgroepen, kinderbijeenkomsten, thema avonden etc.), welke een oefenplek is om te leren in het geloof en een opleidingsplek is om echt tot God te komen. Dit geldt zowel voor (leren) bidden, het beantwoorden van vragen over het geloof, samen zoeken en elkaar stimuleren in de geloofsontwikkeling van een ieder persoonlijk in zijn keuze voor God. Maar ook in het verwoorden van waar we zelf door worden geraakt in ons geloof zodat we het door kunnen geven (aan kinderen en niet-kerkelijken).

Een gemeente die zich actief inzet voor zijn naaste (praktisch bij ouderenzorg, ziekte, of voor minder bedeelden, of bij plaatselijke ingrijpende gebeurtenissen) en met beide benen durft en kan staan in deze maatschappij en dan in het bijzonder in Delfgauw. Die zichtbaar is buiten de kerk door aanwezig te zijn op evenementen die niet in de kerk plaats vinden (denk aan Bieslanddagen, winterbeurs bij Du Midi, 'Kom in de kas' dagen, etc.) en een ontmoetingsplek is waar 'gedeeld' kan worden over sociaal/maatschappelijke onderwerpen die spelen voor Christenen en niet-Christenen.

Een gemeente die deelt van de overvloed die er is, door bijvoorbeeld ruimhartig te delen uit een eigen moestuin. Of waar mensen zo nodig financieel worden bijgestaan, of met raad en daad en in gebed.

Een gemeente die kinderen helpt in hun kennismaking met God. Jongeren ondersteunt en begeleidt in hun zoektocht naar God. Dit kan op velerlei manieren (afhankelijk van hun leeftijd). Tevens dromen we ervan hen in samenspraak te helpen bij het zoeken naar een kerk als zij uit huis gaan en in een nieuwe omgeving terecht komen, waardoor zij verbonden blijven met de gemeente van Christus.

5

We dromen van een gemeente die gebruikt maakt van de middelen van deze tijd en de taal spreekt van jongeren en ouderen.

Onze gemeente is een gemeente waarin een ieder rust, kracht en vertrouwen mag ervaren, vanuit de liefde die God ons geeft en ons vraagt door te geven.

Kerkdienst

We dromen van een dienst (op zondag) die zich kenmerkt door de bediening van het Woord. God geeft Zijn woord van vergeving, bevrijding, genezing en kracht aan ons, als voedsel uit Zijn keuken en dit willen we samen ervaren tijdens de dienst. Tevens willen we in de eredienst God lof prijzen, in gebed tot Hem komen, onze dankbaarheid en klacht bij Hem brengen en troost en bemoediging ontvangen. We dromen er van dit in alle vrijheid te kunnen blijven doen, waarbij we elkaar vrij laten in de wijze waarop we God willen ontmoeten (wat bij je past), maar dit altijd in eerbied voor God doen. Afwisseling van vrolijkheid en bezinning en enthousiasme en rust zijn onderdeel van de dienst. Er wordt gedroomd over het meer betrekken van gemeenteleden in het lezen van de schrift of meedoen bij het bidden, of muzikale ondersteuning en hierbij gebruik te maken van de gaven die God ons in gemeenteleden geeft. Een dienst, waarin ook kinderen een plek hebben op een wijze die hen aanspreekt en daarnaast moeten ook de senioren zich thuis blijven voelen tijdens de eredienst.

We dromen van een groeiend verlangen om elkaar juist ook in de zondagse samenkomst echt te ontmoeten, door elkaar te begroeten, bijvoorbeeld door het geven van een hand aan degene naast wie je gaat zitten of door regelmatig tijd en ruimte te geven om na de dienst in kleinere groepen een preek te bespreken.





De eredienst is ter ere van God, ter opbouw van een ieder in zijn/haar geloofsleven, evenals ter opbouw van het gemeente zijn.

Kerkelijk Centrum

We dromen ervan dat ons kerkgebouw herkenbaar is als Gods huis en tevens een open gebouw is dat midden in de samenleving staat. Waar zowel kerkelijke gemeentelieden als anderen zich welkom voelen. We dromen van open thema bijeenkomsten, op zowel gelovig als maatschappelijk gebied, gebruik van de ruimten voor praktische zaken, zoals kringen, vergadering e.d. Maar ook ruimte bieden voor bijvoorbeeld hulp bij huiswerk aan jongeren, ouders bij staan bij vragen over opvoeding, schoolkeuzen e.d. senioren helpen met automatisering vraagstukken etc. Ook kan het gebruikt worden voor gezellige bijeenkomsten, zoals de koffie ochtenden, verjaardagen en wellicht ook een plek waar mensen de stilte kunnen zoeken, een kaarsje kunnen branden of een boek kunnen lezen.

Kortom het kerkelijk centrum wordt zo een gebouw waarin een diversiteit aan activiteiten wordt ondernomen (niet strijdig met de identiteit van de kerk), waardoor het een plek is waar veel Delfgauwenaren binnen stappen en zo ontdekken dat kerk zijn meer is dan achter gesloten deuren wekelijks samen komen. We dromen er van dat het gebouw zo ook meer gebruikt en toegankelijker wordt.

