



Dankdienst voor het leven van

**Mary**

1943 - 2021

Ontmoetingskerk, Pijnacker  
Woensdag 3 februari 2021, 13:00 uur

Voorganger: ds. Carla Schoonenberg-Lems  
Ouderling van dienst: Betty Bos  
Organist: Arend van der Toorn  
Zang (opname): Erik Bleichrodt, Peter van der Toorn  
Beamer: Dick Grootenboer  
Camera: Bob van der Deijl  
Koster: Judith Bloemendaal

## **Binnenkomst** *allen gaan staan*

Mary wordt binnengebracht door de familie, ondertussen muziek:  
*Cantique de Jean Racine* (G. Fauré)

## **Openingswoorden**

### **Ontsteken van de kaarsen**

**Muziek:** Lied 601: 1, 2

Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
voortijdig licht waarin wij staan  
koud, één voor één, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
zo zwaar en droevig als wij zijn  
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,  
aanhoudend licht dat overwint.  
Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt  
waar mensen waardig leven mogen  
en elk zijn naam in vrede draagt.

**Video-opname** van Geef elkaar de hand, een vrije vertaling door  
Richard van het lied *Ubi caritas* (uit Taizé), door Ruben en Rachel

Geef elkaar de hand, elke dag,  
geef elkaar de hand, God is heel dichtbij.

*Ubi caritas et amor,  
ubi caritas, Deus ibi est.*

## Openingsgebed

**Persoonlijk woord** door Richard

**Muziek:** *The Kingdom of God* (uit Taizé)

**Persoonlijk woord** door Esther en Mirjam

**Orgelspel** *Air* (J.S. Bach)

**Lezing** uit Matteüs 25, 40b (NBV)

*'Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan'.*

**Muziek:** Lied 973

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,  
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,  
en op te vangen wie zijn thuis verloor,  
halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hand en voet,  
te helpen wie geen helper had ontmoet:  
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,  
halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hart en mond,  
om op te komen voor wie is verstomd,  
voor wie gevangen zit of is gewond,  
halleluja,

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,  
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,  
uw liefde, hoop, geloof - uw zonneshijn.  
Halleluja!

## **Overdenking**

**Orgelspel** *Jesu bleibet meine Freude* (J.S. Bach)

**Gedicht** *Wanneer ik sterf* (Elisabeth Kübler-Ross)  
door Esther

Als je moet huilen wanneer ik sterf  
huil dan om de ander  
die naast je op straat loopt.  
Als je me bitter nodig hebt  
sla dan de armen om iemand heen  
en geef hem wat je mij schenken wilde.

Ik wil je iets nalaten  
iets beters dan woorden of klanken.  
*Zoek mij in de mensen*  
die ik gekend en liefgehad heb.  
En kun je dat niet, geef me dan weg  
laat me tenminste voortleven in je ogen  
niet in je gedachten.

Je hebt me het meest lief  
door iemands hand vast te houden  
iemands lichaam aan te raken,  
door kinderen los te laten  
die vrij moeten zijn.  
Liefde sterft niet, mensen wel.  
Dus als van mij niets is gebleven dan liefde  
deel mij dan uit.

**Plaatsen van de herdenkingssteen**

**Muziek** *God zal met je meegaan* (tekst: Sytze de Vries, muziek: Job de Bruijn)

God zal met je meegaan  
als licht in je ogen  
als lamp voor je voet  
als hand op je hoofd  
en arm om je schouder;  
als baken bij ontij en verte die wenkt  
als groet op je lippen  
en hoop in je hart  
als stem die je uitdaagt  
en woord dat je voorgaat.

### **Dankgebed**

**Muziek:** Lied 511: 1, 5, 7

Door goede machten trouw en stil omgeven,  
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,  
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,  
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,  
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,  
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.  
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons des avonds en des morgens,  
is zeker met ons elke nieuwe dag.

### **Woorden ten uitgeleide**

**Uitdragen**, ondertussen muziek: *Praeludium* en fuga in Bes,  
BWV 560 (J.S. Bach)

## **Overgang naar de begraafplaats**

Woorden rondom het graf

Onze Vader

Zegen

