

## 01 - De vreugde van U is mijn kracht

Dank U voor deze nieuwe dag  
Die ik van U ontvangen mag,  
Heer wat een zegen,  
Elke dag opnieuw.

U geeft uw liefde telkens weer  
En uw genade keer op keer,  
Iedere morgen, elke dag opnieuw.

U geeft mij vrede  
Die de wereld niet geeft,  
U geeft mij blijdschap  
Door uw Heilige Geest.

Ja, de blijdschap die U mij geeft,  
Is meer dan de vreugde  
Die de wereld heeft.  
Als de zon schijnt  
En in de donkere nacht;  
De vreugde van U is mijn kracht,  
De vreugde van U is mijn kracht.

Dank U voor deze nieuwe dag  
Die ik van U ontvangen mag,  
Heer wat een zegen,  
Elke dag opnieuw.

U geeft uw liefde telkens weer  
En uw genade keer op keer,  
Iedere morgen, elke dag opnieuw.

U geeft mij vrede  
Die de wereld niet geeft,  
U geeft mij blijdschap  
Door uw Heilige Geest.

Ja, de blijdschap die U mij  
geeft,  
Is meer dan de vreugde  
Die de wereld heeft.

Als de zon schijnt  
En in de donkere nacht;  
De vreugde van U is mijn  
kracht,

Ja de blijdschap die U mij geeft,  
Is meer dan de vreugde  
Die de wereld heeft.  
Als de zon schijnt  
En in de donkere nacht;  
De vreugde van U is mijn  
kracht,  
De vreugde van U is mijn  
kracht.

## 02 – Everlasting God

Strength will rise as we wait upon the Lord.  
We will wait upon the Lord,  
we will wait upon the Lord.

Strength will rise as we wait upon the Lord.  
We will wait upon the Lord,  
we will wait upon the Lord.

Our God, You reign forever.  
Our hope, our strong Deliverer.

You are the everlasting God.  
The everlasting God.  
You do not faint, You won't grow weary.

You're the defender of the weak.  
You comfort those in need.  
You lift us up on t'wings, like eagles.

Strength will rise as we wait upon the Lord.  
We will wait upon the Lord,  
we will wait upon the Lord.

Strength will rise as we wait upon the Lord.  
We will wait upon the Lord,  
we will wait upon the Lord.

Our God, You reign forever. )  
Our hope, our strong Deliverer. )

You are the everlasting God. )  
The everlasting God. )  
You do not faint, You won't grow weary. )

You're the defender of the weak. )  
You comfort those in need. )

You lift us up on t'wings, like eagles. ) 2x

### **03 – Wat is het geweldig**

Wat is het geweldig  
als wij als familie  
als broers en als zussen  
voor elkaar klaar staan  
al zijn we verschillend  
elkaar respecteren  
en samen in liefde  
met elkaar omgaan

Dat is waar God van geniet  
en wanneer Hij zoiets ziet  
geeft Hij zijn zegen

en dat is leven voor altijd  
daar geeft Hij zijn zegen  
en dat is leven tot in eeuwigheid.

Daar geeft Hij zijn zegen  
en dat is leven voor altijd  
daar geeft Hij zijn zegen  
en dat is leven tot in eeuwigheid.

### **04 – Allerleukste liedje**

Ik ken een heel leuk liedje  
en het maakt me blij.  
Het is vaak om de radio  
en past heel goed bij mij.  
Het liedje blijft zo hangen  
't is een leuke melodie,  
maar het gaat ook ergens over.  
Nee, vervelen doet het niet.  
Het gaat van – Oeh oehoe oe,  
oeh, oehoe, oe, oeh, oehoe oe.

Dit liedje maakt me happy  
en echt het voelt zo goed.  
Het maakt mij altijd vrolijk  
en geeft mij weer nieuwe  
moed.

En zit ik er doorheen  
dan zet ik mijn speakers  
aan.

Dan luister ik dit liedje  
en kan ik er tegenaan.

Want God zegt over jou over mij  
iets bijzonders en dat maakt mij blij.

Hij zegt:

Groter dan een berg, zo hoog.  
Mooier dan de regenboog.  
Dieper dan de oceaan,  
is hoeveel Ik van je hou.  
Maak je dus geen zorgen meer  
elke dag ben Ik er weer.

Dit allerleukste liedje is er voor iedereen.  
Ja, het geldt dus ook voor jou:  
je bent niet meer alleen.

Luister naar dit liedje bij alles wat je doet.  
Herinner je dan telkens weer:  
Hij maakt alles goed.

Want God zegt over jou over mij  
iets bijzonders en dat maakt mij blij.

Hij zegt:

Groter dan een berg, zo hoog.  
Mooier dan de regenboog.  
Dieper dan de oceaan,  
is hoeveel Ik van je hou.  
Maak je dus geen zorgen meer  
elke dag ben Ik er weer.  
Als je eens wist hoeveel Ik van  
je hou.

Groter dan een berg, zo hoog.  
Mooier dan de regenboog.  
Dieper dan de oceaan,  
is hoeveel Ik van je hou.  
Maak je dus geen zorgen meer  
elke dag ben Ik er weer.

Als je eens wist hoeveel Ik van  
je hou.

## **05 – Adem om van U te zingen**

God, ik adem om van U te zingen.  
Alle dagen zing ik dank op dank.  
Groter bent U dan in duizend levens  
een mens bevatten kan.

Wat U doet gaat elke taal te boven,  
maar erover zwijgen wil ik niet.  
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen,  
uw goedheid met dit lied. Dit lied!

Hij vergeeft, Hij vergeeft,  
veegt weg wat wij verkeerd doen.  
In zijn liefde blijft Hij dichtbij,  
dicht bij al zijn mensen,  
dicht bij alles wat Hij leven gaf.

Al wat adem kreeg, en  
levenskrachten,  
dankt het dat het U als koning  
kent.  
Laten alle landen van de aarde  
beseffen wie U bent.

En als iemand valt, of door het  
leven  
kromgebogen wordt, dan helpt de  
Heer.

Alle mensen die Hem kennen  
weten  
God is er altijd weer, steeds weer.

Wat Hij doet, wat Hij doet,  
toont ons zijn grote liefde.  
Roep Hem, roep maar, Hij zal er  
zijn.  
Hij geeft antwoord, Hij beschermt  
je,  
pak zijn hand, dan val je niet.

Van zijn liefde zal ik blijven  
zingen,  
alle dagen zing ik Hem mijn dank.  
God, ik adem om van U te zingen,  
ik zing mijn leven lang.

Wat Hij doet, wat Hij doet,  
toont ons zijn grote liefde.  
Roep Hem, roep maar, Hij zal er  
zijn.  
Hij geeft antwoord, Hij beschermt  
je,  
pak zijn hand, dan val je niet.

## **06 – God so loved**

Come all you weary,  
come all you thirsty,  
come to the well  
that never runs dry.  
Drink of the water,  
come and thirst no more.

Come all you sinners,  
come find His mercy,  
come to the table, He will satisfy.  
Taste of His goodness,  
find what you're looking for.

For God so loved,  
the world that He gave us  
His one and only  
Son to save us.  
Whoever believes in Him  
will live forever.

Bring all you failures,  
bring your addictions,  
Come lay them down, at the foot  
of the cross.  
Jesus is waiting there,  
with open arms,

For God so loved,  
the world that He gave us  
His one and only  
Son to save us.  
Whoever believes in Him  
will live forever.

The power of hell,  
forever defeated.  
Now it is well  
I'm walking in freedom.  
For God so loved,  
God so loved the world.

Praise God.  
Praise God.  
From whom all blessings flow.  
Praise Him.  
Praise Him.  
For the wonders of His love.  
His amazing love.

For God so loved,  
the world that He gave us  
His one and only  
Son to save us.

For God so loved,  
the world that He gave us  
His one and only  
Son to save us.  
Whoever believes in Him  
will live forever.

Well, bring all your failures,  
bring your addictions.  
Come lay them down, at the foot  
of the cross.  
Jesus is waiting.  
God so loved the world.

## **07 – The Blessing**

The Lord bless you  
and keep you.  
Make His face shine upon you  
and be gracious to you.  
The Lord turn His,  
face toward you.  
And give you peace.

The Lord bless you  
and keep you.  
Make His face shine upon you  
and be gracious to you.

The Lord turn His,  
face toward you.  
And give you peace.

Amen, amen, amen.  
Amen, amen, amen.

The Lord bless you  
and keep you.  
Make His face shine upon you  
and be gracious to you.  
The Lord turn His,  
face toward you.  
And give you peace.

Amen, amen, amen.

Amen, amen, amen.

Amen, amen, amen.

Amen, amen, amen.

May His favor be upon you  
and a thousand generations.

And your family and your  
children

and their children and their  
children. 3x

In the morning, in the evening,  
in your coming and your going.

In your weeping and rejoicing,

He is for you, He is for you.

He is for you, He is for you.

He is for you, He is for you.

He is for you, He is for you.

Amen, amen, amen.

Amen, amen, amen.

## **08 – Here's my heart Lord**

Here's my heart Lord

Here's my heart Lord

Here's my heart Lord

Speak what is true

Here's my heart Lord

Here's my heart Lord

Here's my heart Lord

Speak what is true

I am found, I am Yours

I am loved, I'm made pure

I have life, I can breathe

I am healed, I am free

Here's my heart Lord

Here's my heart Lord

Here's my heart Lord

Speak what is true

'Cause I am found, I am Yours

I am loved, I'm made pure

I have life, I can breathe

I am healed, I am free

'Cause You are strong, You are  
sure

You are life, You endure

You are good, always true

You are life breaking through

Here's my heart Lord

Here's my heart Lord

Here's my heart Lord

Speak what is true

Here's my life Lord

Here's my life Lord

Here's my life Lord

Speak what is true

Speak what is true

'Cause You are more than  
enough  
You are here, You are love  
You are hope, You are grace  
You're all I have, You're  
everything

Here's my heart Lord  
Here's my heart Lord  
Here's my heart Lord  
Speak what is true  
Speak what is true  
Here's my life Lord  
Here's my life Lord  
Here's my life Lord  
Speak what is true  
Speak what is true

## **09 – De kracht van Uw liefde**

Heer ik kom tot U  
Neem mijn hart verander mij  
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U  
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken,  
voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde  
stromen  
Houd mij vast, heel dicht bij Uw  
hart  
Ik voel Uw kracht, en stijg op als  
een arend  
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde.

Here's my heart Lord  
Here's my heart Lord  
Here's my heart Lord  
Speak what is true  
Speak what is true  
Here's my life Lord  
Here's my life Lord  
Here's my life Lord  
Speak what is true  
Speak what is true

Heer kom dichterbij,  
dan kan ik Uw schoonheid zien  
En Uw liefde voelen diep in mij  
en Heer leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven  
Door de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde  
stromen  
Houd mij vast, heel dicht bij Uw  
hart  
Ik voel Uw kracht, en stijg op als  
een arend  
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde.



Houd mij vast, laat Uw liefde  
stromen  
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart  
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een  
arend

Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde.

Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichterbij,  
dan kan ik Uw schoonheid zien  
En Uw liefde voelen diep in mij.

## **10 – Toekomst vol van hoop**

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;

En Heer leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven  
Door de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen  
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart  
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een  
arend

Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde.

dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.

Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
U bent God, de Allerhoogste,

God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;

dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

3x

## **11 – Geloofd zij de Heer**

Ik heb U lief, Heer, mijn sterkte  
Heer, mijn rots, mijn vesting,  
mijn bevrijder  
God, mijn steenrots, bij U kan ik  
schuilen  
Mijn schild, mijn burcht, kracht die  
mij redt

Ik roep, ik roep, ik roep  
Ik roep met heel mijn hart

Ik heb U lief, Heer, mijn sterkte  
Heer, mijn rots, mijn vesting,  
mijn bevrijder  
God, mijn steenrots,  
bij U kan ik schuilen  
Mijn schild, mijn burcht, kracht die  
mij redt.

Ik roep, ik roep, ik roep  
Ik roep met heel mijn hart

Geloofd zij de Heer  
Geloofd zij de Heer  
Geloofd zij de Heer  
Geloofd zij de Heer  
Want ik ben van mijn vijanden verlost

U bent het schild, dat mij redt  
Uw rechterhand is mij tot steun  
Uw Woord maakt mij sterk,  
U baant de weg  
Voor mijn voet, ik wankel niet

Ik roep, ik roep, ik roep  
Ik roep met heel mijn hart

Geloofd zij de Heer  
Geloofd zij de Heer  
Geloofd zij de Heer  
Geloofd zij de Heer  
Want ik ben van mijn vijanden  
verlost

In mijn nood riep ik tot de Heer  
Ik schreeuwde naar God om hulp  
En Hij hoorde mijn stem  
Mijn roepen bereikte Hem.

Geloofd zij de Heer  
Geloofd zij de Heer  
Geloofd zij de Heer  
Geloofd zij de Heer

Geloofd zij de Heer  
Geloofd zij de Heer  
Geloofd zij de Heer  
Geloofd zij de Heer  
Want ik ben van mijn vijanden  
verlost.

## **12 – No not one**

No better word than from Your lips  
No perfect life than what You lived  
No greater gift, no not one.

No brighter star has ever shined  
No better hope for all mankind  
No higher mind, no not one.

And no one has ever known  
this kind of love You've shown.

There has never been a greater love  
than Your son, no not one.  
And there will never be a name above,  
no not one.

And with His life You have forgiven us,  
hope has come, hope has come  
And there will never be a greater love,  
no not one.

No image true or sweeter frame.  
No simple word can match Your name.  
No greater fame, no not one.

And no one has ever seen,  
the depth of Your majesty.

There has never been a greater love  
than Your son, no not one.  
And there will never be a name above,  
no not one.  
And with His life You have forgiven us,  
hope has come, hope has come  
And there will never be a greater love,  
no not one.

No greater call,  
You gave us all a reason to live.  
No greater love,  
You gave us all a reason to give.  
No greater life,  
You gave us all a reason to shine.  
No greater love, forever mine.

There has never been a greater love  
than Your son, no not one.  
And there will never be a name above  
no not one.

There has never been a greater love  
than Your son, no not one  
And there will never be a name above,  
no not one.

And with His life You have forgiven us,  
hope has come, hope has come  
And there will never be a greater love,  
no not one.