

5e zondag (zondag Judica)

Lezen Jeremia 32:1-15 en 42-44

'... omdat jij het recht hebt om als lossers op te treden.'
(Jeremia 32:7)

Een lossers

Jeremia zit gevangen. Koning Sedekia vindt het te riskant om hem vrij rond te laten lopen. De woorden van deze onheilsprofeet zouden het volk weleens kunnen demotiveren.

Nog altijd proberen machthebbers critici de mond te snoeren door hen op te sluiten. Maar God laat zich de mond niet snoeren. Hij geeft Jeremia de opdracht om de akker van zijn neef Chanamel te kopen, zodat het land in familiebezit zal blijven. Lossen, heet dat in de Bijbel. Dat Jeremia, juist nu koning Nebukadnezar op het punt staat om de stad in te nemen, de lossers van zijn neef moet zijn, spreekt boekdelen. Ook al valt straks de stad, het land zal nooit het eigendom van de koning van Babel worden. Jeremia, de 'onheilsprofeet', blijkt een lossers te zijn.



Kernwoorden: rechtvaardigheid, vertrouwen, oplossen

Schikking

De bol staat met de opening naar boven toe. Aan het groene mos wordt wat gras toegevoegd, de verwijzing naar het land. Plaats in de bol (het emmertje) driekleurige viooltjes, symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn. Plaats in het midden een puntvormig lijnnervig blad, als teken voor de rechtvaardige.

Extra benodigdheden

- 1 blad van de sansevieria (vrouwentongen) of yucca (zwaardlelie)
- driekleurige viooltjes (aantal afhankelijk van de grootte van de bol)
- graspolletjes

Meditatieve tekst

De aarde
bezitten, gebruiken ...
te eren.
Rechtvaardig
is de nederige mens.

