

## Welkom en mededelingen

## Votum en groet

### Lied: EL 501 (Opw. 602)

1

Vrede van God, de vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.

2

In Jezus' Naam, in Jezus' Naam,  
In Jezus' Naam geef ik jou  
Vrede van Hem, vrede van God.  
De vrede van God zij met jou.

3

Heilige Geest, de heilige Geest,  
De heilige Geest zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou.

## Leefregel

### Lied: HH 491: 1 en 3

1

Spreek, o Heer, door uw heilig woord,  
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.  
Zaai uw woord, plant het diep in ons,  
en verander ons naar uw evenbeeld,  
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,  
onze daden maakt tot getuigenis.  
Spreek, o Heer, en voltooi in ons  
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

3

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,  
laat de diepten zien van uw plan met ons.  
Woord dat klonk voor de tijd begon,  
onze vaste grond tot in eeuwigheid.  
Uw genade geeft ons de zekerheid  
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.  
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk  
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.

*Coda*

*Spreek, o Heer, en voltooi in ons*

*wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.*

## **Gebed**

## **Kindermoment**

Kinderlied: Ik volg de Heer (afspelen via youtube: HH 305

<https://www.youtube.com/watch?v=plRTY48g5HM>)

1	2	3
Ik volg de Heer, (ik volg de Heer), want Hij is goed. (want Hij is goed.) Hij weet de weg (Hij weet de weg) en hoe het moet. (en hoe het moet.) Hij houdt van mij, (Hij houdt van mij,) Hij's overal, (Hij's overal,) de herder die mij leiden zal.	Soms gaan we door (soms gaan we door) gevaarlijk land. (gevaarlijk land.) Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor) en in zijn hand (en in zijn hand) houdt Hij de staf (houdt Hij de staf) en neemt ons mee. (en neemt ons mee.) Het is soms zwaar maar toch okee!	Een leeuw die brult (een leeuw die brult) of een beer die broemt, (of een beer die broemt,) de Herder kijkt (de Herder kijkt) wat of er komt. (wat of er komt.) Hij's als een muur (Hij's als een muur) rondom ons heen. (rondom ons heen.) Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen!

## **Schriftlezing: Openbaring 1:1-11 (NBV)**

- 1 Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes.
- 2 Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien.
- 3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.
- 4 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon,

5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,  
6 die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader-aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.  
7 Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.  
8 'Ik ben de alfa en de omega, 'zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'  
9 Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid-ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd.  
10 Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin  
11 en die tegen me zei: 'Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.'

**Lied: Psalm 138: 2 en 3 (tekst uit De Nieuwe Psalmberijming:**

[https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-138\)](https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-138)

2. Laat vorsten zien, HEER, wie U bent;  
maak U bekend op heel de aarde.  
Wie eens uw stem gehoord heeft, kan  
niet anders dan uw macht aanvaarden.  
Laat leiders zingen, wereldwijd:  
'Zijn majesteit is hoogverheven.  
Hij is dichtbij voor wie Hem eert,  
maar Hij negeert wie koppig leven.'

3. Als ik in groot gevaar verkeer  
helpt U mij, HEER, te overleven.  
U redt mij van de tegenstand;  
uw rechterhand zal redding geven.  
Bij U is rust en veiligheid.  
U laat altijd uw liefde blijken.  
Uw werk voor mij, HEER, wordt voltooid.  
Ik bid dat nooit uw trouw zal wijken.

**Preek**

## Lied: HH 460

1

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'.

2

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde maar ook van verdriet  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein:

3

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

4

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer  
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein:

**Collecte:**

De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Gave  
In 1992 begon een groep jonge christenen die zich geroepen voelden met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot Stichting Gave, van waaruit kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland wordt ondersteund. Gave is een interkerkelijke organisatie die ernaar verlangt dat de vluchtelingen die naar ons land komen in Jezus' naam worden gezien en geliefd en dat zij thuis komen bij mensen en bij God. Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave inspireert, traint en helpt christenen om vluchtelingen in Jezus' naam te zien en lief te hebben. Hiertoe initieert, organiseert en ondersteunt Gave diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in heel Nederland. Vandaag is de eerste, diaconale, collecte bestemd voor dit belangrijke werk. Zie ook [www.gave.nl](http://www.gave.nl) voor meer informatie.  
**De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente**

*Refrein*

*'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;  
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.*



## Gebeden

### Slotlied: NLB 885

1

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,  
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.  
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;  
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

**Zegen (met gezongen amen)**