

Welkom en mededelingen

HH Lied 399: 1 en 3 staande

1
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

3
Prijst de Heer de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer!

Stilte

Votum en groet

Aanvangstekst:

*'Jullie zijn het zout van de aarde.
Maar als het zout zijn smaak verliest,
hoe kan het dan weer zout gemaakt worden?'*
(Mt 5, 13a)

HH Lied 103: 1 en 3

1
Meester, tot wie zouden wij gaan?
Bij U zijn woorden van leven!
U zocht ons op, U sprak ons aan,
Wat zou de wereld ons geven,
waar door de macht der duisternis
het leven zelf ontluisterd is?
Bij U zijn woorden van leven!

3
Zouden wij tot het Oosten gaan?
Wat heeft het Oosten te bieden?
Het Oosten biedt verlossing aan
door uit de wereld te vlieden.
Heer, die ons in de wereld houdt,
o maak ons hier tot zoutend zout!
Bij U zijn woorden van leven!

Bijbelwoorden

HH Lied 295: 1, 2 en 3

1

Doorgrond mijn hart
en ken mijn weg, o Heer.
Beproof m' en zie
wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg die 'k ga
niet goed voor mij;
leid m' op de eeuw'ge weg.
Heer, maak mij vrij!

2

O, Heer, heb dank,
'k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed
wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur,
opdat 'k mij niet meer schaam.
'k Wil leven Heer,
tot eer van uwe Naam.

3

Zie Heer, hier ben 'k;
maak mij een vat voor U.
Woon in mijn hart,
vernieuw het, doe het nu!
Verbreek mijn wil,
maak m' ook van hoogmoed vrij.
'k Wil in U blijven, Heer,
blijf Gij in mij.

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest.

Kindermoment

Lied: God heeft een plan met je leven HH 675

<https://www.youtube.com/watch?v=s2LjA4je9E>

God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
't is meer dan een gevoel.

Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.

Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
(2x)

Refrein :

*Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.*

Schriftlezing: Marcus 9, 30-50 (NBV) door Helgamarie

- 30 Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam,
- 31 want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: 'De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.'
- 32 Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen.
- 33 Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: 'Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?'
- 34 Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was.
- 35 Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: 'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.'
- 36 Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen:
- 37 'Wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.'
- 38 Johannes zei tegen hem: 'Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.'
- 39 Jezus zei: 'Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken.'
- 40 Wie niet tegen ons is, is voor ons.
- 41 Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.
- 42 Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd.
- 43 Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur.
- 45 Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden.
- 47 En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden,
- 48 waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.
- 49 Iedereen moet met vuur gezouten worden.
- 50 Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.'

HH 250 : 1 en 3

1

Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep,
die bloemen, vissen, vogels
uit niets tot leven riep;
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels
over de velden strooit.

3

O God, die ons in Christus
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind'ren leven
en spelen in uw hof
en met de eng'len zingen
uw glorie en uw lof.

Tekst: Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede' (Marcus 9, 49-50)

De preek. In de preek gaat het over duurzaam discipelschap.

Lied 838: 1, 2 en 3

1

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2

Maak ons volbrengers van dat
woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3

Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Collecte:

De eerste collecte is bestemd voor Exodus

Het bijbelboek Exodus inspireert Exodus Nederland om gemotiveerde gedetineerden en ex-gedetineerden bij te staan. Exodus wil hen helpen om de woestijn van hun verleden achter zich te laten. Dat doet Exodus met 250 professionele medewerkers en 1500 vrijwilligers. De cliënten worden gesteund met een kleinschalige aanpak om succesvol terug te kunnen keren in de maatschappij. De vier sleutelwoorden daarbij zijn: wonen, werken, relaties en zingeving. Hierbij wordt in de eerste plaats de eigen kracht van de deelnemers aangesproken. Er wordt gewerkt met ambulante hulpverlening, begeleid wonen en ouder-en-kind-programma's. Een vrij nieuw initiatief is het vader-en-kind-kamp, waarbij door speelse activiteiten wordt gewerkt aan herstel van relaties en aan de taak van de ouder als opvoeder. Hieronder een klein verslag over deze activiteit.

Sinds 2019 bestaat het vader-en-kind-kamp. Het begon in 2019 in penitentiaire inrichting Vught, maar vindt inmiddels ook plaats in Veenhuizen en Nieuwegein. Tijdens het kamp brengen de kinderen (variërend van ongeveer acht tot veertien jaar) drie dagen samen met hun vaders door in een speciale ruimte in de PI. Medewerkers van Exodus verzorgen een activiteitenprogramma voor de deelnemers. Een professional van Exodus, vrijwilligers en twee medewerkers van de Dienst Justitionele Inrichtingen houden toezicht tijdens de dagen. Het doel van het kamp is om kinderen 'gewoon even kind te kunnen laten zijn' en vaders te ondersteunen in hun rol als ouder. De deelnemers worden hierbij begeleid door de vrijwilligers. Zij kijken mee tijdens de activiteiten, geven ze de vaders tips en er wordt gevraagd of ongevraagd hulp aangeboden als ze zien dat vaders het lastig vinden om hun ouderrol op te pakken. De avonden en nachten brengen de kinderen samen met het begeleidingsteam door in vakantiehuisjes in de nabije omgeving. Op de laatste dag wordt door de kinderen en hun vaders een talentenjacht georganiseerd waarbij de moeder of verzorger en overige familieleden welkom zijn. Tot groot plezier van de kinderen is er ook een jury die het winnende duo van vader en kind aanwijst.

De tweede collecte is voor het werk van de wijkgemeente De Acker.

Gebed, voorbede Onze Vader

Slotlied HH 472: 1 en 2 (staande)

1

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

2

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Zegen

Gezongen Amen: Lied 415: 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!