

## Orgelspel

## Welkom en mededelingen van de kerkenraad

## Intochtspesalm Psalm 138: 1, 2

1  
U loof ik, Heer, met hart en ziel,  
in eerbied kniel / ik voor U neder.  
Ja, in de tegenwoordigheid  
der goden wijd / ik U mijn beden.  
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft  
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.  
Gij zult, o Here, wijd en zijd  
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.

2  
Ten dage dat ik riep hebt Gij  
gehoord naar mij / en kracht gegeven.  
Als ik welhaast ten offer viel,  
hebt Gij mijn ziel / weer doen  
herleven.  
Al wat op aarde macht bezit,  
eenmaal aanbidt / het U, o Here!  
Als Gij hun 't woord van uw verbond  
met eigen mond / hebt willen leren.

## Stil gebed

## Votum en groet

## Zingen: Psalm 138: 3, 4

3  
Dan zingen zij, in God verblijd,  
aan Hem gewijd, / van 's Heren wegen.  
Groot is des Heren heerlijkheid,  
zijn majesteit / ten top gestegen.  
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,  
op hen het oog / die nederig knielen.  
Maar ziet van ver met gramschap aan  
de eigenwaan / van trotse zielen.

4  
Als ik, omringd door tegenspoed,  
bezwijken moet, / schenkt Gij mij  
leven.  
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,  
uw rechterhand / zal redding geven.  
De Heer is zo getrouw als sterk,  
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.  
Verlaat niet wat uw hand begon,  
o levensbron, / wil bijstand zenden.

## Gebed van verootmoediging en schuldvergeving

## Genadeverkondiging en regel voor het leven: Titus 2: 11 - 14

11 Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.

12 Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven,

13 in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus.

14 Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.

### Zingen: NLB 834

1

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!  
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein,  
naar lijf en ziel herboren zijn.

2

Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij;  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg die U behaagt.

3

Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan,  
tot ik U zie, o eeuwig licht,  
van aangezicht tot aangezicht.

### Gebed bij de opening van de Bijbel

### Kindermoment

### Kinderlied: Hemelhoog 503   aansteken van de kaars

#### *Refrein*

*God kent jou vanaf het begin,  
helemaal van buiten  
en van binnenin.  
Hij kent al je vreugde  
en al je verdriet,  
want Hij ziet de dingen  
die een ander niet ziet.*

1

En weet je wat zo mooi is;  
bij Jezus voel je je vrij  
om helemaal jezelf te zijn.  
Want Hij houdt van jou.  
Ja, Hij houdt van jou.  
Ja, Hij houdt van jou en mij.

## Schriftlezingen: 1. Jesaja 61: 1 - 3 (lector)

1 De geest van God, de HEER, rust op mij,  
want de HEER heeft mij gezalfd.  
Om aan armen het goede nieuws te brengen  
heeft hij mij gezonden,  
om aan verslagen harten hoop te bieden,  
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken  
en aan geketenden hun bevrijding,  
2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen  
en een dag van wraak voor onze God,  
om allen die treuren te troosten,  
3 om aan Sions treurenden te schenken  
een kroon op hun hoofd in plaats van stof,  
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,  
feestkledij in plaats van verslagenheid.  
Men noemt hen 'Terebinten van gerechtigheid',  
geplant door de HEER als teken van zijn luister.

## Zingen: NLB 695: 1, 2

1

Heer, raak mij aan met uw adem,  
reik mij uw stralend licht,  
wijs mij nieuwe wegen,  
geef op uw waarheid zicht.

2

Raak met uw adem mijn onrust  
tot ik de rust hervind.  
Al mijn wonden heelt Gij:  
Gij ziet in mij uw kind.

## 2. Tim 1: 1 - 10 (lector)

1 Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus.  
2 Aan Timoteüs, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer!  
3 Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien.  
4 Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien; dat zal me met vreugde vervullen.  
5 Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike hadden en dat-daarvan ben ik overtuigd-jij nu ook hebt.  
6 Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde.  
7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

8 Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft.

9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus,

10 maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie.

### Zingen: NLB 695: 3, 4, 5

3

Wees ook de Geest die mij aanvuurt  
en al mijn twijfels bant.  
Als geroepen kom ik:  
mijn tijd is in uw hand.

4

Kom en doorstraal mijn dagen,  
Geest van God uitgegaan,  
die mijn ogen opent  
voor wie nu naast mij staan.

5

Heer, raak ons aan met uw adem,  
geef ons een vergezicht!  
Draag ons op uw vleugels,  
zegen ons met uw licht!

### Preek over "Laat je niet ontmoedigen.." (2 Tim 1: 6, 7)

#### Zingen - NLB 686

*kinderen komen terug –*

1

De Geest des Heren heeft  
een nieuw begin gemaakt,  
in al wat groeit en leeft  
zijn adem uitgezaaid.  
De Geest van God bezielt  
wie koud zijn en versteend  
herbouwt wat is vernield  
maakt één wat is verdeeld.

2

Wij zijn in Hem gedoopt  
Hij zalft ons met zijn vuur.  
Hij is een bron van hoop  
in alle dorst en duur.  
Wie weet vanwaar Hij komt  
wie wordt zijn licht gewaar?  
Hij opent ons de mond  
en schenkt ons aan elkaar.

3

De Geest die ons bewoont  
verzucht en smeekt naar God  
dat Hij ons in de Zoon  
doet opstaan uit de dood.  
Opdat ons leven nooit  
in weer en wind bezwijkt,  
kom Schepper Geest, voltooi  
wat Gij begonnen zijt.

## **Inzameling van de gaven**

### **Zondag 3 november**

#### **De eerste collecte is voor GIRO 555: Samen in actie voor slachtoffers Midden-Oosten**

Het toenemende geweld in het Midden-Oosten heeft een enorme humanitaire crisis veroorzaakt. Honderdduizenden slachtoffers in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië zijn afhankelijk van hulp om te overleven. Velen van hen zijn gedwongen te vluchten en zijn alles kwijtgeraakt.

Er is dringend behoefte aan medische zorg, voedsel, onderdak en psychische hulp. Ook onze steun is nodig, zowel in de vorm van gebed als financieel. Daarom collecteren we in de vier wijkgemeenten van de Protestantse Kerk te Pijnacker en Delfgauw op zondag 3 november voor Giro 555 (Samenwerkende Hulporganisaties, waaronder Kerk in Actie).

Zie <https://giro555.nl/> voor meer informatie. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

**De tweede collecte is voor het werk van de wijkgemeente De Acker.**

**Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader**

## Slotlied: Hemelhoog 479: 1, 3, 4

1

Heer, U bent mijn leven,  
de grond waarop ik sta.  
Heer, U bent mijn weg  
de waarheid die mij leidt.  
Uw woord is het pad  
de weg waarop ik ga,  
zolang U mij adem geeft,  
zolang als ik besta.  
Ik zou niet meer vrezen,  
want U bent bij mij.  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

3

Heer, U bent mijn kracht,  
de rots waarop ik bouw.  
Heer, U bent mijn waarheid,  
de vrede van mijn hart.  
En niets in dit leven  
zal ons scheiden Heer.  
Zo weet ik mij veilig,  
want uw hand laat mij nooit los.  
Van wat ik misdaan heb,  
heeft U mij bevrijd.  
En in uw vergeving leef ik nu.

4

Vader van het leven,  
ik geloof in U.  
Jezus de Verlosser,  
wij hopen steeds op U.  
Kom hier in ons midden,  
Geest van liefd' en kracht,  
U die via duizend wegen  
ons hier samen bracht.  
En op duizend wegen,  
zendt U ons weer uit,  
om het zaad te zijn van Gods rijk.

## Wegzending en Zegen Gezongen 'amen'

### Beantwoord met NLB 415: 3

3

Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!