

Zondag 16 febr 2025



Voorganger: Nienke Meinster de Ronde

Welkom en mededelingen

Lied: NLB psalm 100:1, 2 en 4

1

Juich Gode toe, bazuin en zing.  
Treed nader tot gij Hem omringt,  
gij aarde alom, zijn rijkdomdomein,  
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

2

Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.  
Hij schiep ons, Hem behoren wij,  
zijn volk, de schapen die Hij hoedt  
en als beminden weidt en voedt.'

4

Want God is overstelpend goed,  
die ons in vrede wonen doet.  
Zijn goedheid is als morgendauw:  
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Stil gebed

Votum en groet

Lied: NLB 968:1, 4 en 5

1

De ware kerk des Heren,  
in Hem alleen gegrond,  
geschapen Hem ter ere,  
de bruid van zijn verbond,  
dankt aan zijn dood het leven.  
Hij is haar Bruidegom.  
Want God, zo staat geschreven,  
zag naar zijn dienstmaagd om.

4

In 't woeden aller tijden  
is nooit het lied verstomd,  
Gods hoede zal ons leiden,  
de volle vrede komt!  
Geloven wordt aanschouwen,  
als uit de hemel daalt  
de bruid, de hoge vrouwe,  
de kerk die zegepraalt.

5

Met God zijn wij verbonden,  
met Vader, Zoon en Geest,  
met alwie overwonnen,  
alwie zijn trouw geweest.  
Bewijs ons uw genade,  
dan zingen wij bevrijd  
de glorie van uw daden,  
in tijd en eeuwigheid.

## Geloofsbelijdenis

### Lied: HH 399 – Samen in de naam van Jezus

1

Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot zijn eer.

2

Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is,  
en zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij er over waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.

3

Prijst de Heer de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen  
Jezus Christus is de Heer!

## Gebed

### Kindermoment

<https://www.youtube.com/watch?v=0vxioXAWfUo>

Ik wil zingen van de naam van Jezus ( 3x )  
Ik wil zingen van zijn machtige naam.

Er is vreugde in de naam van Jezus ( 3x )  
Er is vreugde in zijn machtige naam.

Er is vrede in de naam van Jezus ( 3x )  
Er is vrede in zijn machtige naam.

Er is kracht [O JA ] in de naam van Jezus (3x )  
Er is kracht in zijn machtige naam.

Er is redding in de naam van Jezus (3x )  
Er is redding in zijn machtige naam (3x)

## Toelichting op de schriftlezing

### Schriftlezing: Openbaring 3:7-13 (NBV)

7 Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia:

“Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft-wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen:

8 Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend.

9 Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn; zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb liefgehad.

10 Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld.

11 Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.

12 Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam.

13 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

### Lied: NLB 247:1, 3

1

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.  
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.  
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

3

U heb ik nodig, uw genade is  
mijn enig licht in nacht en duisternis.  
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?  
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

### Schriftlezing: Johannes 10:1-7, 23-28 (NBV)

1 ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover.

2 Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen.

- 3 Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
- 4 Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.
- 5 Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.'
- 6 Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde.
- 7 Hij ging verder: 'Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen.

- 23 Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo.
- 24 Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen hem: 'Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias bent, zeg het ons dan ronduit.'
- 25 Jezus antwoordde: 'Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij,
- 26 maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort.
- 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.
- 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.

#### Lied: NLB 247:4

4  
Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.  
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.  
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?  
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

#### Verkondiging

Luisterlied: HH 11 – Mijn herder - <https://www.youtube.com/watch?v=4AJx8QQ8jNU>

*Refrein*  
*De Heer is mijn Herder,*  
*het ontbreekt mij aan niets.*  
*Hij omringt mij met zijn liefde.*  
*De Heer is mijn Herder,*  
*het ontbreekt mij aan niets.*  
*Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.*

1  
Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.  
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.  
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.  
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

2

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.  
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.  
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het Zijne te geven.  
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

*Bridge*

*Al gaat mijn weg door een donker dal;  
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats  
waar ik eeuwig thuis zal zijn.*

## Collecte

**De eerste collecte is voor de diaconale reisgroep, Jongerenreis 4 Rise2Shine**

Wij gaan op 25 april met de jongerengroep een diaconale reis naar Roemenië maken. We gaan daar de stichting Rise2Shine, van Frank en Rita Stout, helpen.



Foto: De schottenkeet

Zij hebben in de krottenwijk van de vuilnisbelt bij de stad Cluj verschillende gebouwen staan. Dit om daar de mensen van de vuilnisbelt het Licht van Jezus Christus te laten zien op verschillende manieren. Hun plan voor de komende jaren is om een “gebouw” op te knappen om daar een ontmoetingsplek en een aantal slaapkamers te realiseren. In dit gebouw kunnen jongeren van de vuilnisbelt weekenden samen komen voor verdieping in geloof op een manier die lijkt op de Alphacursus. Dit “gebouw” is op dit moment een schottenkeet uit 2013. Die is niet meer goed genoeg geïsoleerd. Kortom, de schottenkeet is aan vervanging toe.

Wij, als jongeren uit de kerken van Delfgauw en Pijnacker willen ons graag inzetten voor onze leeftijdsgenoten in Roemenië. De reis-en verblijfkosten betalen we zelf. Het geld gaat dus volledig naar de stichting. Er zitten natuurlijk grote kosten aan het realiseren van een goed gebouw. Ons spaardoel is om de kosten voor het hout van het nieuwe gebouw bij elkaar te krijgen. Dit is een bedrag van 7000 euro. Met het mooie bedrag van 2100 euro van

de kerstmarkt en de 1500 euro die we met onze eigen oliebollenactie hebben opgehaald, zitten we nu al op de helft van ons spaardoel! Met deze collecte hopen we weer een stap dichterbij ons doel te komen. Helpt u mee?

**De tweede collecte is voor het werk van wijkgemeente De Acker.**

**Gebeden**

**Slotlied: HH 728**

*Refrein 1*

*Jezus leeft in eeuwigheid.*

*Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.*

*Alle dingen maakt Hij nieuw.*

*Hij is de Heer van mijn leven.*

1

Straks als er een nieuwe dag begint,  
en het licht het van het duister wint,  
mag ik bij Hem binnengaan,  
voor zijn troon gaan staan,  
hef ik daar mijn loflied aan  
(*Refrein*) 1

2

Straks wanneer de grote dag begint,  
en het licht voor altijd overwint,  
zal de hemel opengaan,  
komt de Heer er aan,  
heffen wij dit loflied aan

*Refrein 2*

*Jezus komt in heerlijkheid.*

*Zijn sjaloom wordt wereldwijd.*

*Alle dingen maakt Hij nieuw.*

*Hij is de Heer van ons leven.*

**Zegen (met gezongen amen)**