

Zondag 9 maart bidstond, 1^e zondag 40 dagentijd



Voorganger: Nienke Meinster de Ronde

Aanvangslied: Psalm 146:1 en 3

1

Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.

Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.

Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.

3

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.

Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.

Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Stil gebed

Votum en groet

Lied: HH 247 – God die alles maakte

1

God die alles maakte,
de lucht en 't zonlicht blij,
de hemel, zee en aarde,
zorgt ook voor mij.

2

God die 't gras gemaakt heeft,
de bloemen in de wei,
de bomen, vruchten, vogels,
zorgt ook voor mij

3

God die alles maakte,
de maan, de sterrenrij,
als duist're wolken komen,
zorgt steeds voor mij.

Leefregel

Lied: HH2

Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

Gebed

Moment met de kinderen

Kinderlied: projectlied – In de tuin, afgespeeld via de beamer



In een tuin in een tuin lang geleden
Leerden Adam en Eva tevreden
Maar de slang spuugde gif en venijn
In die mooie tuin

In de tuin in de tuin van gebeden
Daar heeft Jezus
Gehuild en geleden
Om de mensen hun zonden en pijn
In die donkere tuin

In de tuin in de tuin die zal komen
Waar de mensen al zo lang van Dromen
Zal het vrede in eeuwigheid zijn
In die mooie tuin
In die mooie tuin

Schriftlezing: Psalm 104:1-2a, 10-15, 27-28,

1 Prijs de HEER, mijn ziel.
HEER, mijn God, hoe groot bent u.
Met glans en glorie bent u bekleed,
2 in een mantel van licht gehuld.

10 U leidt het water van de bronnen door beken,
tussen de bergen beweegt het zich voort.

11 Het drenkt alles wat leeft in het veld,
de wilde ezels lessen er hun dorst.

12 Daarboven wonen de vogels van de hemel,
uit het dichte groen klinkt hun gezang.

13 U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen,
de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar:

14 gras laat u groeien voor het vee
en gewassen die de mens moet verbouwen.

Zo zal hij brood winnen uit de aarde

15 en wijn die het mensenhart verheugt,
geurige olie die het gelaat doet stralen,
ja, brood dat het mensenhart versterkt.

27 En allen zien ernaar uit
dat u brood geeft, op de juiste tijd.

28 Geeft u het, dan doen zij zich te goed,
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.

Markus 4:26-32 (NBV)

26 En hij zei: 'Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde:

27 hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe.

28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar.

29 Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.'

30 En hij zei: 'Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen?

31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt.

32 Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.'

Lied: NLB 978:1, 2 en 3

1

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Verkondiging

Lied: HH 233:1, 2, 4

1

Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

2

Ik kan mijzelf geen wasdom geven
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort
de rank die U ontvalt, verdort.

4

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in need'righeid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds'len sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

Aankondiging collecte + collecte

De eerste collecte is voor het 40-dagenproject: Hospice Koningshove in Pijnacker.

In de Veertigdagentijd collecteren we in alle vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw voor Hospice Koningshove in Pijnacker. Op initiatief van twee oud-huisartsen in Delft is men bezig met de bouw van Hospice Koningshove aan het Koningshof 9 in Pijnacker (nabij de Dorpskerk). De twee artsen merkten dat, met enige regelmaat, ook inwoners uit Pijnacker-Nootdorp de laatste dagen van hun leven in het hospice van Delft doorbrachten. Zij hebben vervolgens de Lions Club Nootdorp-Pijnacker (inderdaad in die volgorde) benaderd met de vraag of zij mogelijkheden zagen om dit plan te verwezenlijken. En zo ging het plan van start. Er werd een bestuur gevormd en de Stichting Hospice Koningshove te Pijnacker werd opgericht. De plannenmakerij heeft heel wat tijd genomen, maar inmiddels is de bouw al een aardig stuk gevorderd en ligt, op dag van inzending van deze kopij, het dak erop.

Een hospice is noch een rijks-, noch een gemeentelijke taak, vandaar dit particuliere initiatief. Daar is veel geld voor nodig en de fondsenwerving gaat op zich goed maar er is nog meer nodig. Onze diaconie heeft besloten de collecten tijdens de 40-dagen-tijd ook voor dit mooie doel te bestemmen. Men heeft allerlei zaken die gesponsord kunnen worden (o.a. grote delen van de inrichting), maar ook moeten alle vrijwilligers een opleiding volgen. Het hospice denkt tussen de 60 en 80 vrijwilligers nodig te hebben. Gelukkig hebben veel vrijwilligers zich in de afgelopen jaren al aangemeld en zij worden binnenkort allemaal benaderd om te kijken welke mogelijkheden men heeft. De diaconie hoopt door uw bijdragen de kosten van deze opleiding te kunnen dekken. De collectes worden dan ook van harte aanbevolen. Overigens: duidelijk is wel dat er ook nog vrijwilligers nodig zijn voor het onderhoud van de tuin en om klusjes in en om het huis te doen. Mocht u daar iets voor

voelen stuurt u dan een mailtje naar info@koningshove.nl. Ook op de website van Stichting Hospice (www.koningshove.nl) kunt u meer informatie over het hospice vinden.

De tweede collecte is voor het werk van de wijkgemeente De Acker.

Inzameling van de gebeden

Tijdens het inzamelen van de gebeden luisteren wij naar het lied 'Ik kan niet zonder U' van Christian Verwoerd - <https://www.youtube.com/watch?v=1gxRV8hqzrl>

*Laat mij vol zijn van U, heel de dag die voor me ligt,
Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta.
Laat de keuzes die ik maak op Uw glorie zijn gericht,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.*

*Laat mij liefdevol zijn als Uw warmte wordt gemist,
Laat mij scherp zijn als de waarheid wordt verdraaid.
Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.*

*Ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht.
Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis.
Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag:
Heer, wilt U mij helpen? Geeft U mij wijsheid vandaag.*

*Laat mij spreken met moed als Uw stem niet wordt gehoord.
Laat mij huilen als het leed om droefheid vraagt.
Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan het woord,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.*

*Laat mij wachten op U, ook als de stilte even duurt.
Laat mij strijden als de zonde mij belaagt.
Laat mij elk moment weer inzien dat ik niets kan zonder U,
O Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.*

*Want ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht.
Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis.
Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag:
Heer, wilt U mij helpen? Geef mij de wijsheid vandaag.*

*O, waar ik ook ben en wat ik ook doe,
U bent altijd bij mij, God van wijsheid.
Geef mij de kracht om Uw wil te doen,
Laat Uw Geest mij leiden, God van wijsheid.*

*Ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht.
Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis.
Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag:
Wilt U mij helpen? Geef mij Uw wijsheid vandaag.
Ja, wilt U mij helpen? Geeft U mij wijsheid vandaag.*

Gebed en voorbede

Slotlied: NLB 425

1

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen met gezongen amen