

Zondag 11 mei 2025



Voorganger: Proponent Anton Rolfes (Oud-Beijerland)

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intocht Psalm 33:8 Wij wachten stil op Gods ontferming

8

Wij wachten stil op Gods ontferming,  
ons hart heeft zich in Hem verheugd.  
Hij komt te hulp en geeft bescherming,  
zijn heil'ge naam is onze vreugd.  
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,  
uw barmhartigheid.  
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten  
nu en voor altijd.

Stilte

Votum en Groet (gemeente gaat zitten)

Lied Psalm 98:1,2

1

Zing een nieuw lied voor God de Here,  
want Hij bracht wonderen tot stand.  
Wij zien Hem heerlijk triomferen  
met opgeheven rechterhand.  
Zing voor de Heer, Hij openbaarde  
bevrijdend heil en bindend recht  
voor alle volkeren op aarde.  
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2

Ja, Hij is ons getrouw gebleven,  
Hij heeft in goedertierenheid,  
naar de belofte eens gegeven,  
het huis van Israël bevrijd.  
Zijn volk is veilig in zijn handen.  
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.  
Zo werd tot in de verste landen  
het heil van onze God aanschouwd.

Schuldbelijdenis

Genadeverkondiging

## Gebodslezing (gezongen NLB 310 één is de Heer)

1

Eén is de Heer, de God der goden,  
wie buigt voor beelden wordt misleid.  
Ga op de weg van zijn geboden –  
er is geen god die zo bevrijdt!

2

Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,  
veracht, misbruik de hemel niet;  
dankbaar zal ieder respecteren  
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!

3

Sla wat het voorgeslacht ons leerde  
niet onnadenkend in de wind.  
Dood nooit wie zich niet kan verweren -  
wie drift bemint wordt ziende blind.

4

Breek geen verbond, voorgoed gesloten,  
blijf trouw aan wie u liefde gaf.  
Diefstal kan geen geluk vergroten;  
neem niet uw naaste vreugde af.

5

Leugen en laster? Valse goden!  
Begeerte baart slechts bitterheid.  
Ga op de weg van Gods geboden –  
er is geen god die zo bevrijdt!

## Gebed om de Heilige Geest

### Kindermoment en kinderlied HH 417 - Parel in Gods hand

Refrein:

Weet je dat de Vader je kent?  
Weet je dat je van waarde bent?  
Weet je dat je een parel bent -  
een parel in Gods hand,  
een parel in Gods hand?

1

Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen,  
je bent een oen;  
ze trekken altijd aan mijn paardestaart,  
ik ben niets waard.

Nou heb ik weer de ranja omgegooid,  
ik leer het nooit.

Mijn moeder luister nooit als ik wat zeg.  
'k Heb altijd pech, ik ga maar weg.

(refrein)

2

Ik snap alweer niks van die rare som,  
ik ben zo dom;  
m'n bloes zit onder de spaghetti-mix,  
ik kan ook niks.

Al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn.  
Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jij -  
God houdt van mij, God houdt van mij!

Refrein:

Ik weet dat de Vader me kent.  
Ik weet dat ik van waarde ben.  
Ik weet dat ik een parel ben -  
een parel in Gods hand,  
een parel in Gods hand.

Refrein:

Weet je dat de Vader je kent?  
Weet je dat je van waarde bent?  
Weet je dat je een parel bent -  
een parel in Gods hand,  
een parel in Gods hand?

## Schriftlezingen

### Johannes 10:22-30

22 In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter.

23 Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo.

24 Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen hem: 'Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias bent, zeg het ons dan ronduit.'

25 Jezus antwoordde: 'Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij,

26 maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort.

27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.

28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.

29 Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven,  
30 en de Vader en ik zijn één.'

### Lied NLB 823:4 Door een geheimenis omsloten

4  
Door een geheimenis omsloten,  
door alle dingen uitgestoten,  
gaat hij op alle dingen in.  
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,  
zijn rustloos zoeken en verdwalen  
een onuitsprekelijke zin.

### Openbaring 7:9-17

9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam.

10 Luid riepen ze: 'De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!'

11 Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God

12 met de woorden: 'Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.'

13 Een van de oudsten sprak mij aan: 'Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?'

14 Ik antwoordde: 'U weet het zelf, heer.' Hij zei tegen me: 'Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam.

15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen.

16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen.

17 Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.'

## Lied Op Toon Hoogte 145 “dag en nacht Heer, waakt gij als een herder over mij”

Refrein:

Dag en nacht, Heer,  
waakt Gij als een herder over mij.  
Dag en nacht, Heer,  
veilig kan ik bij U zijn.

1

Als de dag opnieuw begint,  
waakt Gij als een herder over mij.  
Als een vader voor zijn kind,  
veilig kan ik bij U zijn.

(Refrein)

2

In de avondschemering,  
waakt Gij als een herder over mij.  
Ik ben uw beschermeling.  
Veilig kan ik bij U zijn.

(Refrein)

3

In het duister van de nacht,  
waakt Gij als een herder over mij.  
Gij, mijn toevlucht, steun en kracht.  
Veilig kan ik bij U zijn.

(Refrein)

### NLB 321 1,4,5,6

1

Niet als een storm, als een vloed,  
niet als een bijl aan de wortel  
komen de woorden van God,  
niet als een schot in het hart.

5

Blinden herkennen de hand  
dovemansoren verstaan hem  
zalig de man die gelooft  
zalig de boom aan de bron.

4

Kinderen armen van geest  
mensen gelouterd tot vrede  
horen de naam in hun hart  
dragen het woord in hun vlees.

6

Niet in het graf van voorbij  
niet in een tempel van dromen  
hier in ons midden is Hij  
hier in de schaduw der hoop.

## Preek – de hand van God

### Lied Psalm 118:5,6

5

De Heer is mij tot hulp en sterkte,  
Hij is mijn lied, mijn psalmgezing.  
Hij is het, die mijn heil bewerkte.  
Ik loof de Heer mijn leven lang.  
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen  
nu Hij de zege heeft gebracht:  
Gods rechterhand doet grote dingen,  
Gods rechterhand heeft grote kracht!

6

Des Heren hand is hoog verheven,  
des Heren rechterhand is sterk.  
Ik zal niet sterven, ik zal leven  
en zingen van des Heren werk.  
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen,  
maar niet verlaten in mijn nood,  
en zijn genadig welbehagen  
gaf mij niet over aan de dood.

*kinderen terug vanuit de kindernevendienst*

### Collecten

**Zondag 11 mei**

**De eerste collecte is bestemd voor de ZWO.**



In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie. Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen en hebben de handen ineengeslagen om kinderen een betere toekomst te geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn

in kerken. Ze krijgen er volop aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ook kunnen ze sporten en zijn er creatieve activiteiten onder leiding van opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor de rest van hun leven.

Er zijn in Moldavië 45 kinderdagcentra waar 1.400 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo'n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar.

**De tweede collecte is voor het werk van de wijkgemeente De Acker.**

**Gebeden gevolgd door stil gebed en Onze Vader**

*ouders halen kinderen uit de crèche.*

**Lied 'wij leven van verwondering' (melodie NLB 302)**

Wij leven van verwondering  
en uit een diep vermoeden,  
dat in en om ons leven heen  
een hand ons wil behoeden,  
dat er een hart is dat ons draagt,  
dat er een stem is, die ons vraagt,  
dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen,  
met tere zekerheden,  
dat ondanks voor- en tegenspraak,  
hier kwetsbaar wordt beleden,  
dat er een hand is die ons draagt,  
dat er een stem is, die ons vraagt,  
dat God deelt in ons heden.

Wij leven het mysterie uit,  
de waarheid, ongemeten,  
dat al ons denken bovenuit,  
in ons een heel diep weten,  
weet dat een hand ons leven draagt,  
dat er een stem is, die ons vraagt,  
die ons een God wil heten.

**Zegen (3\* Amen)**